

HERWEIJER POST

Uitgave van de Stichting FAMILIE HERWEIJER - Postbus 5685 - 3297 ZH - Puttershoek
Opgericht 18 Oct. 1990.

Uitgave Nov. 1992



Herweijer

TER INLEIDING

Velen van U herinneren zich nog 14 September 1985 — de geweldige reünie van onze familie Herweijer in het Postiljon Motel te Dordrecht. De sfeer, de grote opkomst, het weer, alles werkte mee; het werd voor velen een unieke dag.

En sinds die unieke dag heeft U van de "familie in groter verband" vrijwel niets meer vernomen. Terecht heeft U zich misschien afgevraagd: waar zijn die initiatiefnemers van 1985 gebleven? Komt er ooit nog eens zo'n reünie? Of ook: zal de naam van onze jongste ooit eens in een familieboek worden opgenomen?

Over al deze vragen en nog veel meer, hebben we jaren (al vrijwel 7 jaren!!) nagedacht. Over de uitkomsten van die vele, lange overpeinzingen, willen wij U in deze HERWEIJER-POST uitvoerig informeren.

De aandachtige lezer zal in het hiernavolgende zeker een belangrijke rode draad ontdekken. Namelijk: binnen onze familie zijn er nog steeds vele jongeren en ouderen, die de historische kennis en de samenhang binnen de familie daadwerkelijk willen stimuleren.

Op verschillende plaatsen in deze rondzendbrief wordt U uitgenodigd blijk te geven van Uw belangstelling. (Trouwens, ook Uw kritiek is welkom).

Het punt waar het vooral om gaat is dat de Herweijers van nu, maar ook de Herweijers van de volgende eeuw, op de hoogte zijn waar het allemaal begon en hoe het onze familieleden door de eeuwen heen is vergaan.

Daaraan een bijdrage te leveren, doen wij gaarne. Daarbij gaan we er vanuit dat onze activiteiten en Uw belangstelling met elkaar in een gezond evenwicht blijven.

Namens het Bestuur van
de stichting FAMILIE HERWEIJER,
Pieter Herweijer, voorzitter
(geb. Strijen, 9-2-26, pag 238)

DE STICHTING FAMILIE HERWEIJER

Heden, achttien oktober negentienhonderd negentig is voor mij, Mr. Hilbert Herweijer, candidaat-notaris, wonende te Kampen (hierna te noemen: notaris), als plaatsvervanger van de met verlof afwezige Mr. Roeland Heule, notaris ter standplaats Kampen, verschenen;

de Heer Ir. Pieter Herweijer, particulier, wonende Biesdelselaan 41, 6881 CB Velp, gem. Rheden, volgens zijn verklaring geboren te Strijen op 9 Februari 1926.

De comparant verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor vast te stellen de volgende Statuten:

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam:

STICHTING FAMILIE HERWEIJER
etc. etc.

Het bovenstaande is de notariële vertolking van de geboorte van onze familiestichting. Bij die geboorte is natuurlijk meer afgesproken. In gewone taal kunnen we het belangrijkste als volgt samenvatten.

DOEL

Bevorderen van de kennis van de familieverwantschap en van de levensomstandigheden van onze voorouders.

Dit doel is te bereiken door middel van studies, uitgeven van

publicaties, archiveren van documenten en beleggen van bijeenkomsten.

BESTUUR:

Uitzonderingen daargelaten, kan tot het bestuur slechts treden zij of hij die:

een Herweijer is
of gehuwd is met een Herweijer
of van wie de moeder of vader een Herweijer is.

Het bestuur (bij oprichting) werd gevormd door:

| | |
|--|------------------|
| Pieter Herweijer, Velp | (voorzitter) |
| Arie Pieter van den Hoek, Heinenoord | (secretaris) |
| Adriaantje P. van den Hoek-Herweijer, Heinenoord | (penningmeester) |

Het passeren van deze akte, in het fraaie kantoorpand van notaris Heule aan de IJsselkade te Kampen droeg een speciaal karakter. Toevallig was notaris Heule niet aanwezig en geheel volgens de wet fungeerde nu Hilbert Herweijer als de notaris. Onder het welwillend oog van zijn ouders: Jan Herweijer (voorheen notaris aldaar) en Maria F.A. Herweijer-Visser, vond de ondertekening, geheel binnen de familiekring, op feestelijke wijze plaats.

VAN DE SECRETARIS

Het bestuur van de stichting FAMILIE HERWEIJER heeft zich sedert haar oprichting op 18.10.1990 sterk uitgebreid. Op de bestuursvergadering van 10 Nov. 1990 werd het bestuur met 15 leden uitgebreid en op de vergadering van 9 Nov. 1991, en 12 Sept. 1992 kwamen er nog 2 leden bij.

Zodoende is het bestuur van de stichting nu als volgt samengesteld:

PIETER HERWEIJER-(PIET) geb. Strijen 9.2.26 Voorz.
 ARIE PIETER V.D. HOEK geb. Dordrecht 5.7.64 Secr.
 ADRIAANTJE P. V.D. HOEK-HERWEIJER-(JANIE)
 geb. Dordrecht 20.5.39 Penningm.
 JACOB HERWEIJER-(JAAP) geb. Den Haag 8.2.20 Lid
 ADRIAAN HERWEIJER-(AD) geb. Helmond 8.10.40 Lid
 HENDRIK AREND HERWEIJER-(HENK)
 geb. Den Haag 22.6.17 Lid
 MARIA THERESIA HERWEIJER-SMOLDERS-(RIET)
 geb. Havelte 23.3.45 Lid
 HENDRIKA LUCRETIA BERNDSEN-HERWEIJER-(RIEKJE)
 geb. Curaçao 4.1.56 Lid
 JAN HERWEIJER geb. Curaçao 30.10.57 Lid
 JOHANNA LINA M. HERWEIJER-EIJKMAN-(JOANNETTE)
 geb. Rotterdam 8.5.57 Lid
 EGBERTUS JOHANNES JACOBUS HERWEIJER-(BERT)
 geb. Abadan 22.3.59 Lid
 MARIE HELENE HERWEIJER-VAN GELDER-(MILEE)
 geb. Rotterdam 2.4.63 Lid
 WILLEMIJNTJE A. VOGELAAR-HERWEIJER-(WILLY)
 geb. Mijnsheerenland 9.1.45 Lid
 SCHILLEMANN HERWEIJER geb. Dordrecht 7.9.56 Lid
 JAN JOOST HERWEIJER geb. Rotterdam 20.7.49 Lid
 ARIE JAN HERWEIJER geb. Rozenburg 27.9.38 Lid
 ADRIANA HERWEIJER-VAN DER WEL-(SJAAN)
 geb. Zevenhuizen 20.8.44 Lid
 HENDRIK HERWEIJER geb. Strijen-Sas 4.10.41 Lid
 HENDRIKA HERWEIJER-BROER-(HENNIE)
 geb. Dordrecht 22.2.52 Lid
 THEODORUS WILLEM HENDRIK HERWEIJER-(THEO)
 geb. Woudenberg 7.3.45 Lid

De reünist van 1985 zal constateren dat vele werkers van het "eerste uur" gelukkig nog steeds actief bij de organisatie van de Familie betrokken zijn.

Voor nu en de toekomst is het om begrijpelijke redenen van het grootste belang dat het secretariaat op de hoogte blijft van de geboorten, huwelijken en overlijdens van Herweijers en of aangehuwden. Ook adreswijzigingen zijn vanzelfsprekend erg belangrijk om ons werk op de juiste wijze te kunnen doen.

Gaarne roep ik U op: **HOUDT ONS OP DE HOOGTE!** Elders vindt u een formulier om ons correcties door te geven.

en over het FAMILIE-ARCHIEF nog dit:

Zoals vele bezoekers van de Reünie 1985 zich zullen herinneren, hadden we in het Postiljon Motel ook een interessante tentoonstelling van allerlei historische familiedocumenten, in de loop van de jaren verzameld door ondergetekende en anderen. Inmiddels is het merendeel van dit historische materiaal veilig opgeborgen in het Streekmuseum HOEKSE WAARD te Heinenoord, zodat ons nageslacht het ook later nog kan raadplegen.

Binnen de familie zijn er ongetwijfeld nog veel meer belangrijke historische documenten (brieven, foto's e.d.) die de moeite waard zijn om in dit familiearchief op te nemen.

Zoudt U ook zoiets bezitten en het willen afstaan, dan willen wij zulke stukken heel gaarne ontvangen en archiveren.

Adres: Stichting Familie Herweijer, Westdijk 50,
 3274 KG HEINENOORD

ARIE PIETER van den HOEK - secretaris (pag. 294)

DE REÜNIE VAN 14 SEPTEMBER 1985

Het lijkt nog gisteren, maar alweer 7 jaar geleden stroomde het Postiljon Motel Dordrecht vol met HERWEIJERS. Ruim 600 HERWEIJERS (met aanhang) uit alle windstreken: Australië, Amerika en Klaaswaal. Voor de gelegenheid was de hele bovenverdieping van het motel gereserveerd.

Een sfeer van nostalgie en verbondenheid kwam al op je af in de wandelgangen, waar een grote hoeveelheid historische foto's en kranteknijsels een heuse HERWEIJER-tentoonstelling vormde.

Na de welkomstkoffie werd de Reünie om kwart over elf geopend door de Voorzitter van de reüniecommissie, PIETER HERWEIJER. Zijn met humor gebrachte inleiding over bijvoorbeeld de eeuwenoude vraag of de familienaam met of zonder puntjes moet worden geschreven werd met instemmend geklap en enthousiasme ontvangen.

Om 12 uur gaf ARIE PIETER van den HOEK een boeiende uitleg over de gehele HERWEIJER-stamboom. Zijn verhaal was het beknopte resultaat van 10 jaar speurwerk en registratie die hij samen met Dr. Ir. W.A. HERWEIJER ondernam. Met leuke anekdotes slaagde ARIE PIETER erin om een grote hoeveelheid namen en jaartallen te verwerken tot een luisterrijke familiehistorie.

Inmiddels was in diverse bijzalen de lunch gereedgemaakt. Hele HERWEIJER-takken, onderscheiden door lintjes van verschillende kleur schoven bij elkaar aan tafel voor een nadere kennismaking.

Het middagprogramma opende met een verhandeling over familiewapens in het algemeen en dat van de familie HERWEIJER, de vruchtbare dorre boom, in het bijzonder.

Wellicht het hoogtepunt was de presentatie van het boek VIJFHONDERD JAREN HERWEIJER, de oorspronkelijke aanleiding voor de reünie. De eerste 5 exemplaren werden door de Voorzitter van de reüniecommissie aangeboden aan vijf HERWEIJERS met de voornaam JILLES, die rechtstreeks afstammen van de eerste bekende HERWEIJER, GILLIS die omstreeks 1420 werd geboren.

Hierna werd een aantal mensen door de voorzitter in het zonnetje gezet wegens de enorme inspanningen om het boek te vervaardigen en deze reünie te organiseren: Een grote ovatie viel daarbij te beurt aan JANIE van den HOEK-HERWEIJER, de initiatiefneemster en grote motor achter de reünie. Zij kreeg voor haar verdiensten symbolisch een jong boompje aangeboden.

Na dit officiële gedeelte en de vlotte uitreiking van alle boeken begon het napraten, vooral rondom de enorme stamboom waarop de namen van alle aanwezige HERWEIJERS en hun voorvaders prijken. En elders waren al dan niet ingelijste familiewapens en speciaal bedrukte HERWEIJER-glazen te verkrijgen.

Tegen het einde van de middag werd Postiljon Dordrecht weer langzaam een gewoon motel. Maar 630 HERWEIJERS en verwanten zouden niet licht vergeten hoe het die zaterdag in 1985 "Motel HERWEIJER" was.

JAN HERWEIJER, geb. Curaçao 30.10.57 (pag. 239)

REIS NAAR DE FAMILIELEDEN IN CANADA EN AMERIKA

In de zomer van 1991 reisde ik naar Canada en Amerika. In de eerste plaats om mijn grootouders te bezoeken, maar ook om contacten te leggen met de vele aldaar woonachtige familieleden. Als mede-schrijver van ons boek "VIJFHONDERD JAREN HERWEIJER" wist ik allang dat ons familieboek in zake de familie aldaar niet compleet was. Derhalve: een unieke gelegenheid nieuwe gegevens te verzamelen! Maar ook een gelegenheid om enig PR-werk te doen voor ons werk en de stichting.

Met mijn oom die, net als mijn grootouders (zie pag. 294 van "VIJFHONDERD JAREN HERWEIJER") aan de oostkust van Canada woont, maakte ik een trip naar Ontario, alwaar drie gebroeders HERWEIJER wonen (zie pag. 283-285). Het was ontzettend leuk om deze mensen te ontmoeten, temeer daar ik al heel lang met hun gecorrespondeerd had.

Daarna reisde ik naar de Verenigde Staten, naar de staat Michigan, waar ruim honderd Herweijers leven (zie pag. 404-444). Op de oorspronkelijke boerderij van OTTO HERWEIJER en AAGJE (AGGIE) den HARTOG (zie pag. 416), thans bewoond door RICHARD WILLIAM HERWEIJER (zie pag. 422), werd overnacht.

OTTO HERWEIJER emigreerde in 1865, met 6 kinderen vanuit Strijen naar Michigan, kapte het bos, ontgon het land en ging aan de slag.

Tijdens ons bezoek kwamen vele nakomelingen van AAGJE en OTTO naar deze stamboerderij. Hun voorkomen paste geheel in de typering, die ik op de reünie in 1985 al eens had gehoord: lange gestalten, voornamelijk blauwe ogen en grote voeten! Hun belangstelling voor de FAMILIE is zeer groot en velen zijn vast van plan om bij een volgende reünie present te zijn!!

En dan te bedenken dat ons helaas de tijd ontbrak om de Herweijers in Iowa (zie pag. 200-203) te bezoeken.

ARIE PIETER van den HOEK, geb. Dordrecht 5.7.64 (pag. 294)

DE HER(RE)WEIJER(E/S) IN VLAANDEREN

Tot op heden wonen er in Vlaanderen mensen met de naam HERWEIJERS en HERREWEIJER: o.a. in Antwerpen, Deurne en St. Niklaas. Het vermoeden bestaat dat deze mensen, evenals de in Nederland wonende HERWEIJERS, afstammen van GILLIS (GIELIS) HERWEIJER, die aan het einde van de 15e eeuw als kleermaker/kousenmaker woonde in Hemiksen, later in Antwerpen op de rechteroever van de Schelde. Ook een afstamming van GILLIS' nabije familie zou mogelijk zijn.

Deze GILLIS werd waarschijnlijk omstreeks 1420/30 ergens in het LAND van WAAS geboren. Hij had o.a. een zoon JAN. De inleiding van het boek "VIJFHONDERD JAREN HERWEIJER" noemt een andere JAN HERWEIJER, die in 1424 vermeld werd in een lijst van weerbare mannen te BAERSELE (= BAZEL) en een andere GILLIS HERWEIDER (HERWEIJERE), die in 1435 houder was van een grafelijk leen in datzelfde BAZEL. BAZEL ligt ongeveer 4 km. van Hemiksen, echter op de linker oever van de Schelde. Het zou kunnen zijn, zeker weten we het niet, dat GILLIS een zoon was van deze JAN, genoemd in 1424 en zijn zoon JAN naar hem heeft genoemd. GILLIS HERWEIDER (waar W.A. Herweijer, een van de auteurs van ons boek, via zijn moeder (!) van afstamt) zou een broer of (achter)neef van deze JAN (uit 1424) kunnen zijn.

Naar onze mening is het de moeite waard om op basis van bovenstaande vermoedens verder onderzoek te doen.

Via een oproep in een Vlaams genealogie-blad zal getracht worden om in contact te komen met mensen die ons hierbij behulpzaam kunnen zijn.

U ziet, er is nog werk genoeg tot het jaar 2000!

JAN JOOST HERWEIJER, geb. Rotterdam 20.7.49 (pag. 400).

HERWEIJER ONDERZOEK FONDS

In de afgelopen 20 jaren is er door de genealogen binnen onze Familie een enorme schat aan historische gegevens verzameld. Het boek "VIJFHONDERD JAREN HERWEIJER" is er 't bewijs van. Maar het verleden heeft nog lang niet alle familieverwantschappen prijs gegeven. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat er nog voorouders van GILLIS (GIELIS) HERWEIJER, geboren omstreeks 1420 te Hemiksem nabij Antwerpen, gevonden kunnen worden. (Zie ook: "DE HER(RE)WEIJER(E/S) IN VLAANDEREN", in deze brief).

Naarmate de amateuronderzoekers dieper in onze historie duiken, wordt het allemaal wel veel moeilijker en is professionele ondersteuning onontbeerlijk. Zo is een dieper onderzoek naar onze Middeleeuwse herkomst onmogelijk zonder een gedegen kennis van het Gotische schrift en zijn sommige bronnen alleen maar via vakdeskundigen bereikbaar.

De beperkte financiële middelen van de stichting laten het echter op dit moment niet toe om deze deskundige hulp in te roepen. Trouwens ook andere zaken – denk maar eens aan het verkrijgen en bewaren van unieke Familie-documenten – stuiten op gelijksoortige financiële problemen. Om deze geldelijke impasse te doorbreken, heeft de stichting besloten tot de oprichting van een apart fonds:

"HERWEIJER ONDERZOEK FONDS"

Adres: p/a Stichting FAMILIE HERWEIJER: Westdijk 50, 3274 KG Heinenoord

Bankrekening nr. 354329634 (Giro v.d. bank 259602)

onder vermelding: "Herweijer Onderzoek Fonds"

De stichting hoopt dat er binnen de familie velen zijn, die door overmaking van een bijdrage het verdere onderzoek van onze historie, en het behoud van cultuurhistorische objecten uit onze lange geschiedenis, willen steunen. Met Uw steun en het enthousiasme van de amateur-onderzoekers uit onze familie, kunnen onze nazaten in de toekomst misschien dan nog eens bladeren in het boek "600 JAREN HERWEIJER"

De stichting, als beheerder van dit fonds, zal er op toezien dat het fondsvermogen uitsluitend voor de hierboven aangegeven doeleinden wordt aangewend.

N.B. In onze gecompliceerde wereld kennen we vele vormen van financiële ondersteuning, giften, (periodieke) schenkingen, legaten en erfstellingen. Terzake van eventuele fiscale consequenties zal de stichting U gaarne behulpzaam zijn.

HERWEIJER FAMILIEWAPEN GEVONDEN IN DE HOEKSE WAARD

Volgens ons boek "VIJFHONDERD JAREN HERWEIJER" werden tot nog toe alleen bij de nakomelingen van mr. ANTHONIS HERWEIJER, doctor in de medicijnen te Den Haag (pag. 446-448), familiewapens met de vruchtbare, dorre boom gevonden. Weliswaar bestond er een vermoeden dat ook de nakomelingen van mr. JACOB HERWEIJER, procureur bij het Hof van Holland (Zie pag. 5) het wapen met de dorre boom voerden, maar dat kon tot voor kort niet bewezen worden. M.a.w. alleen de Kampense tak had echt recht van spreken.

Door mijn vondst in 1990 van een gedenksteen met wapens in een sluis te Nieuw-Beijerland is er nu gelukkig binnen de familie meer duidelijkheid ontstaan!

In de in 1613 gestichte sluis "Brakelsveer" in de Spuidijk van de polder Nieuw-Beijerland bevindt zich een gedenksteen met de namen en wapens van het toenmalige polderbestuur. Daaronder bevindt zich de naam van de dijkgraaf GILLIS HERWEIJER, een zoon van mr. JACOB HERWEIJER, met zijn wapen: de dorre boom.

Nadat de polders Nieuw-Beijerland en Nieuw-Piershil beide in 1582 waren ingepolderd, werd eerst in 1587 in het Piershilse deel een dorpsluis gesticht. In 1613 werd onder AMBACHTSVROUWE SABINA van EGMONT (SABINA van BEIEREN, de echtgenote van LAMORAAL GRAAF van EGMONT: vandaar de naam Beijerland!!) de sluis aan het Brakelsveer gesticht. Zes belangrijke ingezetenen/grondeigenaren verbonden hieraan hun namen, zoals blijkt uit de aangebrachte gedenksteden. In 1958 werd deze sluis afgebroken en vervangen door een nieuwe betonnen sluis; deze gedenksteden werden daarin opnieuw aangebracht.

De belangrijkste persoon, genoemd op deze stenen was: GILLIS PANDELAERT, de rentmeester "der Domeinen van Beijerland" voor de familie VAN EGMONT. Voor onze familie is vanzelfsprekend de steen met tekst: "GILLIS HERWEIJER-DIJKGRAEF" en het wapen met de dorre boom, belangrijk. (Bovenste rij, derde steen van links).

De vader van GILLIS, mr. JACOB HERWEIJER, procureur aan het Hof van Holland, komen we voor het eerst tegen in de Hoekse Waard in 1555, als zijn naam genoemd wordt in verband met de aanleg van de zomerdijk vanaf de dijk van Schuddebeurs (Voorne) tot bij Nieuw-Beijerland; ten dele nu Spuidijk geheten. Ook wordt vermeld dat mr. JACOB goede betrekkingen onderhield met LAMORAAL GRAAF VAN EGMONT, die in 1557 de polder Oud-Beijerland liet indijken. Dit alles maakt het begrijpelijk dat zijn zoon GILLIS eerst Heemraad en daarna Dijkgraaf werd van de polder Nieuw-Beijerland.

Het graf van GILLIS HERWEIJER (overl. 1617) bevindt zich in de Ned. Herv. Kerk te Nieuw-Beijerland, evenals het graf van zijn zoon JACOB GILLISZ. (1578/79-1641). De uit het begin van de 17e eeuw daterende grafzerk heeft ooit ook het familiewapen gedragen, maar dit werd in de Franse tijd grotendeels weggebeiteld: hoewel vaag is de dorre boom nog te ontdekken.

Uit het voorgaande kan nu (gelukkig) de conclusie getrokken worden dat alle HERWEIJERS het familiewapen met recht mogen voeren.

ARIE PIETER van den HOEK geb. Dordrecht 5.7.64 (pag. 294)

PLAN VAN DE TOEKOMST

De Familiereünie van 1985 was niet zomaar een bijeenkomst van de familie. Integendeel. Door de enorme belangstelling werd het ook in organisatorische zin een bijzondere "happening". Zoiets regel je bepaald niet op een achternamiddag! Een Reüniebestuur en een Ontvangstcomité (tezamen ca. 40 personen) waren meer dan een jaar, en sommigen zelfs meerdere jaren, bezig geweest om dit alles voor te bereiden. Alle activiteiten gericht op die ene dag!

En als die ene dag dan heel dichtbij is – vooral als je er sterk bij betrokken bent – komt onwillekeurig ook de vraag: En hoe daarna, als die ene dag voorbij is? Wat is het vervolg?

Op die Reünie zelve bleken deze voorgevoelens opeens heel realistisch. Menigeen klampte ons aan met de vraag: "Wanneer komt er weer zo'n reünie?"

Ja, sterker nog: sommigen wilden reeds een jaar later opnieuw zo'n bijeenkomst!

Enigszins overrompeld door dit enthousiasme, hebben we ons toen (tot teleurstelling van een aantal aanwezigen) verstout tot de uitspraak: "Volgende reünie? In 't jaar 2000!!!"

Voor die uitspraak hadden we toen wel een aantal argumenten en eigenlijk hebben we die argumenten nog steeds:

Een reünie zoals in 1985, gezien aard en omvang, laat zich niet op korte termijn herhalen. Elke paar jaar een familieboek uitgeven is ondenkbaar. En elke paar jaar een (zelfde) exposé over onze afstamming of over ons familiewapen lijkt ons ook minder geslaagd!

Maar er is nog een reden:

De reünie 1985 was in z'n opzet een eerste familiereünie. Voor iedereen was alles nieuw. Nooit eerder beleefd. Uniek. Iets dat je zelden meemaakt. En eerlijk gezegd geloven we, dat juist dat uitzonderlijke, die zeldzaamheid, sterk heeft bijgedragen tot het succes van die bijeenkomst. En op zeldzaamheid moeten we zuinig zijn, want vaak is dat het omhulsel van iets waardevols.

In het jaar 2000 – vijftien jaren later – zal de familiestamboom aanzienlijk groter zijn. Bovendien, vooral in de Verenigde Staten en Canada zijn er nog takken ontdekt, waar we in 1985 nog geen weet van hadden. M.a.w. in het jaar 2000 zal een reünie voor velen weer een gebeurtenis kunnen worden van "nog nooit eerder meegemaakt". En dat lijkt ons een gezonde basis om opnieuw een "unieke" bijeenkomst voor te bereiden.

Gesterkt door dit geloof, en hopelijk ook door Uw reacties op deze rondzendbrief, is het bestuur van de Stichting FAMILIE HERWEIJER van plan om het volgende jaar te beginnen met de eerste voorbereidingen voor de:

2de HERWEIJER-REUNIE in het JAAR 2000.

Het bestuur van de stichting FAMILIE HERWEIJER