



Herweijer Post

Officieel orgaan van de Stichting Familie Herweijer

December 2017

Herweijerdag

Vlaardingen 30 juni 2018

**BELEEF
1018 IN 2018**

VLAARDINGEN1018.NL

The image features a man in medieval chainmail armor holding a sword and a shield, standing in front of a modern building. A logo in the top left corner of the image reads 'VLAARDINGEN 1018' with a red lion on a yellow and blue background. The text 'Herweijerdag' is in red at the top right, 'Vlaardingen 30 juni 2018' is in red in the middle, 'BELEEF 1018 IN 2018' is in white at the bottom, and 'VLAARDINGEN1018.NL' is in yellow at the very bottom.

*Het bestuur van de Stichting Familie Herweijer
wensst u prettige feestdagen en een gezond 2018*



De Stichting Familie Herweijer

De Stichting is opgericht op 18 oktober 1990 en stelt zich ten doel: het bevorderen van de kennis van de familieverbanden en het wekken van belangstelling voor de historie van onze familie. Dit doel tracht het bestuur te bereiken door genealogisch onderzoek, het uitgeven van publicaties, archiveren van familiedocumenten en het beleggen van excursies en bijeenkomsten.

Colofon

"Herweijer Post"

Jaarlijkse uitgave voor de donateurs

Oplage: 850 stuks.

Redactie:

Han Herweijer

Willy Vogelaar-Herweijer

Met bijdragen van:

Gilles Herweijer

Cees Stolk



Redactieadres: Oud-Beijerlandsedijk 12, 3261 KT Oud-Beijerland.

Lid van het stichtingsbestuur kan zijn, hij of zij

- die een Herweijer van geboorte is
- of die gehuwd is met een Herweijer
- of van wie de vader of moeder een Herweijer is

Bestuur:

Naam	Woonplaats	Functie	Pagina
Han Herweijer	Oegstgeest	Voorzitter	859
Willy Vogelaar-Herweijer	Oud-Beijerland	Secretaris & Archief	659
Schil Herweijer	Strijen	Penningmeester	769
Ineke Herweijer-Hondelink	Den Haag	Evenementen	593
Arie Pieter van den Hoek	Heinenoord	Evenementen & Genealogie	725
Peter Herweijer	IJmuiden	Fotografie, Website & Facebook	700

Adres van de stichting:

Stichting Familie Herweijer

E-mail: secretariaat@familieherweijer.nl

Bankrekening NL04 RABO 0354 3296 34

Website: www.familieherweijer.nl

Twitter: @herweijer700jr

Antwoordnummer 4

3260 VB Oud-Beijerland

Telefoon 0186 617760

Facebook: Stichting Familie Herweijer

Om snel informatie aan u door te kunnen geven is het handig als Willy uw e-mailadres heeft. U kunt een berichtje met uw naam en adres sturen naar: secretariaat@familieherweijer.nl. Dan registreert zij uw gegevens.



Van de voorzitter

Beste familieleden,

Het bestuur, kwam in 2017 twee keer bij elkaar. Op 28 januari in Heinenoord en 9 september in

Oegstgeest. Daarnaast hadden we bel- en mailcontact.

Bij voorkeur ontmoeten wij elkaar op dagen dat het vriest of regent.

In ieder geval niet op dagen dat er op het land gewerkt kan worden.

Van oorsprong hebben wij Herweijers immers een groene achtergrond; Werk op het land gaat voor! Zeker als er geoogst moet

worden. Toen ik, als boeren jochie nog in Tjuchem woonde, hielp ik in de zomervakantie bij mooi weer mijn vader. Bij slecht weer gingen we naar het strand. Nou ja, in mijn herinnering was het ongeveer zo.

Arie Pieter en Schil zijn actief betrokken bij de landbouw en wij kunnen hen op geen enkele vergadering missen. Dus een dag Herweijer vergadering betekent óf 's morgens krabben óf de ruitenwissers aan!

Bij aankomst wacht er stevast koffie met gebak.



9 september 2017 – appeltaart

Waar hebben we het over tijdens deze bijeenkomsten?

Natuurlijk, over het wel en wee van onze Stichting, over de 160 donateurs en over de familie Herweijer in het algemeen. Over genealogische ontwikkelingen en over wat er is binnengekomen.

Willy, ontvangt naast de correspondentie over adres- en gezinswijzigingen regelmatig foto's en andere bijzonderheden van en over familieleden. Zij is de stuwende kracht achter de Herweijer Post.

Schil geeft een update over de binnengekomen financiën en uiteraard over de uitgaven en saldi. We staan er goed voor! Jaarverslagen liggen ter inzage.

Peter geeft de laatste statistieken over de activiteiten op onze website en van ons Facebook account. Inmiddels zijn er op FB maar liefst 315 Herweijers 'vriend' van ons, waarvan velen in Amerika en Canada. Fantastisch! Zijn uw kinderen of je ouders daar ook al bij? Vraag het hen eens.

Wij proberen door middel van een speciaal ontworpen formulier in kaart te brengen waar deze Herweijer Facebook leden zich in onze stamboom bevinden. Antwoorden komen inmiddels binnen.

Arie Pieter, ons familiegeheugen, denkt volgens mij zelfs op de aardappelrooier aan familiebanden, en over genealogisch onderzoek en hoe we dit op papier in een nieuw boek kunnen zetten. Het 'Zevenhonderd Jaren Herweijer' boek is al weer 17 jaren oud. Er is veel veranderd! Er zou hier en daar iets gecorrigeerd kunnen worden. En heel veel aangevuld! Een nieuw boek? Of gaan we digitaal verder? Hierover hebben we intensief met elkaar van gedachten gewisseld. We zijn er nog niet uit.

Ineke is actief in de evenementencommissie. Volgend jaar is er wederom een Herweijerdag. Samen met Arie Pieter heeft ze een mooi programma voor ons gemaakt. 2018 wordt weer een feestjaar voor de Stichting. Helaas heeft Ineke te kennen gegeven dat ze wegens een overvloed aan andere activiteiten na de bijeenkomst in juni stopt. Ik zal hier in juni zeker dankwoorden aan besteden.

En ik? Ik mag dit team voorzitten. Ik ben trots op mijn mede bestuursleden, en ook op U en op uw inbreng. Zonder inbreng en kritiek van leden kan een vereniging nauwelijks functioneren. Blijf daarom alstublieft uw bijzonderheden, gemakelijkheden, anekdotes en opmerkingen met ons delen.

Ook wij worden een dagje ouder. Graag zou ik het team verjongen. Bel of schrijf me gerust als u geïnteresseerd bent ons te helpen, of als u een keer een vergadering wilt bijwonen.

De 2017 Herweijer Post zal naast zoals gebruikelijk aan onze donateurs, dit jaar ook aan alle ons bekende Herweijer en Herweyer adressen worden verzonden. Voor de niet Nederlands sprekende Herweyers zullen we een Engelse vertaling bijvoegen.

Oh ja, die bijeenkomsten van het bestuur zijn best gezellig! U bent 10 februari a.s. van harte welkom.

Ik wens u veel leesplezier en fijne Decemberdagen.

Han Herweijer
Voorzitter



Herweijerdag

Met de gezellige Familiedag van 2016 in Zeeuws Vlaanderen nog in ons geheugen zijn wij alweer volop bezig om de familiedag voor 2018 te organiseren.

Deze keer gaan we Vlaardingen en omgeving bezoeken.

Mede door de succesvolle televisieserie "Heel Holland bakt" heeft de evenementen commissie bedacht dit het uitgangspunt te laten zijn voor onze tweejaarlijkse Familiedag. De familie Herweijer, die in Vlaardingen ooit kuijper was, bracht het van fabrikant van suikerwerken tot succesvol brood- en banketbakker met chocolaterie-bonbonnerie (zie artikel in de HP van 2015)



Raymond Herweijer

Daarom ontvangen wij u graag op zaterdag 30 juni 2018 om half 10 in het Delta Hotel te Vlaardingen.

We vertrekken na ontvangst met koffie en uiteraard iets lekkers, afkomstig van bakkerij Herweijer, per bus naar Museum Vlaardingen.

Daar zullen we een interessante uiteenzetting over 5000 jaar leven in de Delta krijgen door de voormalig directeur en historicus, de heer van de Voort. Aansluitend bezoeken we de tentoonstelling. We krijgen vele topstukken te zien; zoals prehistorische boerderijen en een grote geconserveerde Boomstamboot. Tevens gaan we op de boot De Balder, die voor het Museum ligt.

Hierna vertrekken we naar ons lunch adres, dat prachtig gelegen is in het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder te Vlaardingen.

's Middags hebben we in dit gebied een rondleiding met een gids die ons inzicht geeft hoe men leefde in de steentijd; eerst als visser, daarna als boer. Ook zien we de prehistorische boerderij en destijds gebruikte gereedschappen. Foto voorblad is van Joep van der Pal.

Afhankelijk van de tijd is er daar gelegenheid om zelf activiteiten te doen, zoals pijl en boogschieten, sieraden maken, speerwerpen of kleipotjes maken.

Tenslotte gaan we naar de bakkerij van Raymond en Wendy Herweijer. Hier krijgen we een demonstratie ijzerkoekjes bakken, die we uiteraard ook mogen proeven. O.l.v. Raymond (foto) gaan we ons eigen broodje bakken.

Onder het genot van een drankje zullen we de Herweijer Familiedag 2018 hier afsluiten en gezamenlijk met de bus terug gaan naar het Delta Hotel. Voor degenen die dat op prijs stellen kunnen we in het Delta Hotel gezamenlijk een diner nuttigen voor eigen rekening. In onze brief medio mei vertellen wij meer hierover.

Er is volop ruimte en tijd om uw bekende en juist niet zo bekende familieleden te ontmoeten en te spreken.

De kosten voor deze dag zullen incl. lunch, consumpties en bus € 45 voor donateurs en € 55 voor niet donateurs zijn. Aanmelden graag voor 5 februari 2018

Dus, lieve familie, reden genoeg om deel te nemen aan onze gezellige Herweijerdag en vergeet u vooral niet uw familieleden enthousiast te maken.

Wij zijn het al.

Arie Pieter van den Hoek en Ineke Herweijer- Hondelink



Sjaak Herweijer, 1995. (RH)



Tip: voor diegene die van ver komen is het Delta Hotel een uitstekende locatie om uw Herweijerdag uit te breiden met een overnachting. Het Hotel ligt aan de Waterweg. U kunt er genieten van het drukke scheepvaartverkeer. Rotterdam is binnen handbereik, een interessante stad door o.a. haar architectuur, zoals de Markthal en het nieuwe Centraal Station, Kop van Zuid met Hotel New York en de vele nationale en internationale restaurantjes.

De Herweijerdag is op 30 juni 2018.
Genieten van elkaars verhalen in de mooie stad Vlaardingen.
U komt toch ook?

Op onze website leest u leuke Herweijer verhalen.
Heeft u ook een verhaal of anecdote, stuur deze gerust naar webmaster@familieherweijer.nl



**Ja, ik (wij) wil(len) graag deelnemen aan de Herweijerdag in Vlaardingen
d.d. 30 juni 2018**

Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoon en E mail:

Met hoeveel personen, inclusief uzelf, komt U:

De prijs voor deelname voor de gehele dag bedraagt **€ 45,00 p.p.** voor donateurs en **€ 55,00 p.p.** voor niet donateurs. Betalen graag vóór **30 april 2018** naar de bankrekening NLO4 RABO 0354 3296 34 t.n.v. Stichting Familie Herweijer.

Opsturen of mailen vóór **5 februari 2018** naar:

Stichting Familie Herweijer
Antwoordnummer 4 (postzegel niet nodig)
3260 VB Oud-Beijerland
E mail: Secretariaat@familieherweijer.nl
Telefonisch kan ook: 0186 617760

Medio mei 2018 krijgen de deelnemers een bevestigingsbrief met praktische informatie.



Herweijer en Vlaardingen

“Van Kuiperij naar Bakkerij”

1 Teunis Herweijer. (pag. 374)

In Vlaardingen wonen nakomelingen van Teunis Herweijer, die in 1840 te Oud Beijerland werd geboren. Teunis trouwde met een zeemansdochter uit Vlaardingen en ging daar in 1875 wonen. Hij was oorspronkelijk kleermaker en werd later politieagent. In beide beroepen liet hij geen steekje vallen. Hij bracht het tot hoofdagent. Na 25 jaar dienstverband ging hij, gepensioneerd nog iets anders doen; Hij werd eigenaar van een koffiehuis op de Schiedamseweg.



Het gezin Teunis Herweijer

2 Zijn zoon **Hendrik Nicolaas** (geb 1871, pag. 376), trouwde ook met een zeemansdochter uit Vlaardingen. Hij was daar kuiper en haringpakker.

3 Teunis Herweijer. (pag. 378)

De zoon van Hendrik Nicolaas, wederom een Teunis Herweijer, werd geboren in 1912. Deze Teunis richtte in 1935 met een compagnon de pepermuntfabriek “De Leeuw” op, aan de Parallelweg 6 in Vlaardingen. In de oorlogsjaren ging Teunis in de Oosterstraat zelfstandig verder met de fabricage van pepermunt en diverse suikerwerken. Begin jaren '50 werd een toonbank in de fabriek geplaatst en begon de rechtstreekse verkoop aan de consument.



4 **Hendrik Nicolaas Herweijer**. Geboren 1939 werd Henny genoemd. (In het midden op de foto) Hij is de zoon van (3) Teunis uit de Oosterstraat! (pag. 378) Na 3 jaar HBS trok het werk in de zaak meer dan de studie. In 1957 nam Henny de verkoop aan de consument van zijn vader over. In 1959 startte hij een nieuw verkooppunt: een klein winkeltje in het centrum van Vlaardingen op de Hoogstraat 85 onder de naam “Chocolaterie De Leeuw”. Het winkeltje bleek al gauw te klein. Een grotere locatie werd op Hoogstraat 141 gevonden. Het assortiment werd uitgebreid met brood en banket.

Het naoorlogse Vlaardingen groeide hard. De wijk Holy ontwikkelde zich en bood mooie kansen. In winkelcentrum Holierhoek aan de Reigerlaan opende Henny een tweede winkel, nu onder de naam ‘Brood- en Banketbakkerij De Leeuw’. Later kwam filiaal drie erbij, gevestigd op De Loper 20, ook in de wijk Holy. Daar werd behalve een groot assortiment bonbons en chocoladeproducten ook het totale assortiment brood en banket van zijn broer Sjaak verkocht. De filialen zijn in de loop der jaren van de hand gedaan. De Loper 20 bleef echter wel in de familie. Henny ging onder de naam ‘Chocolaterie-Bonbonnerie Chobon’ samen met zijn vrouw Ina in De Loper een nieuwe uitdaging aan. Hier werd een groot assortiment chocolade en seizoensgebonden producten verkocht. Een assortiment van meer dan 150 soorten bonbons in diverse geschenkverpakkingen.

5 Inmiddels is de volgende generatie actief in de winkel: dochter **Agnes Herweijer** (geb 1970) heeft vol energie het stokje overgenomen.

‘De Leeuw’ vierde in 2010 haar 75-jarig bestaan en ‘Chobon’ bestaat binnenkort 25 jaar. De zussen van Henny; Ineke en Ria Herweijer, zijn altijd bij de zaken betrokken geweest.

Meer informatie: www.chobon.nl



6 Broer **Jacob (Sjaak) Herweijer**, (geb 1941, pag. 379) die banketbaker bij bakkerij Molendijk was, wilde ook voor zichzelf beginnen. Hij liet in de Oosterstraat, in een gedeelte van de fabriek, een bakkerij inrichten. De productie werd naast de winkelverkoop van Henny ook aan derden verkocht. In 1980 nam Sjaak (getrouwd met Ria) de winkel van Echte Bakker De Ridder over. Zijn eerste winkel was een feit. In de Dirk de Derdelaan in Vlaardingen werd er begonnen met het rechtstreeks verkopen van brood en banket aan consumenten.



In 1981 trad hij toe tot het Echte Bakkersgilde en mocht de naam 'Echte Bakker Jac. Herweijer' worden gevoerd. In 1984 werd de winkel aan de Dirk de Derdelaan verbouwd. Het 'bak-eiland' werd geïntroduceerd; een oven, waarin á la minute stobbroodjes en andere warme hapjes konden worden gebakken.

7 **Raymond Herweijer** (geb 1970), de zoon van Sjaak, getrouwd met Wendy trad in 2004 in de voetsporen van zijn ondernemende vader. Het bedrijf groeide gestaag en telt inmiddels drie filialen in Vlaardingen en twee in Schiedam. In 2013 werd banketbakkerij Scholtes overgenomen.

Meer informatie: www.herweijerscholtes.nl



De financiën

Onderstaand een beknopte opsomming van de financiële situatie van de Stichting.

Balans per 31 december 2016:

Activa		Eigen vermogen	
Banktegoed	€ 14.746,00	Kapitaal	€ 13.022,00
Advertenties	€ 50,00	Overige reserves	€ 1.774,00
Donateurs	€ 0,00		
Totaal	€ 14.796,00	Totaal	€ 14.796,00

Uiterlijk 1 januari 2018 zullen wij de donaties weer incasseren van de mensen welke ons een incassomachtiging hebben verstrekt. Ons Incassant ID is: NL23ZZZ411207230000.

Schil Herweijer, Penningmeester.



Ja, ik wil graag Donateur worden van de Stichting Familie Herweijer



Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum: / /

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Hierbij machtig ik de Stichting FAMILIE HERWEIJER om jaarlijks tot wederopzegging, telkens omstreeks 15 december een bedrag van € (minimaal € 12,50) af te schrijven van:

bankrekening: t.n.v.

Datum: ; Handtekening

S.v.p. zonder postzegel opsturen naar:

Stichting Familie Herweijer, Antwoordnummer 4, 3260 VB Oud-Beijerland

Of per e-mail: secretariaat@familieherweijer.nl



En opeens fietst daar neef Jan Herweijer

Zondag 26 augustus 2001. Ochtend in Kampen. Diverse kerkklokken luiden om het hardst. Mijn vrouw en ik zijn een weekend weg. Met voetbalvriend Jan (een echte Groninger) en vriendin Aafke trekken we al jaren op en verwennen onszelf met een uitje. Fietsend weg in eigen land. We logeren in een hotel aan de IJsselkade. Jan presteert het om twee keer in dat weekend lek te rijden. Eerst zaterdag als we in Hattem starten. Halverwege de tocht nemen we een duik in de IJssel om daarna met het laatste pontje onze slaapplek in Kampen weer op te zoeken.



Daarna, zondagmorgen opnieuw een lekke band. We dralen wat aan de IJssel en bewonderen, terwijl vriend Jan zijn band plakt, onderwijl de herenhuizen aan de kade. Als we eindelijk koers zetten (de bedoeling is Schokland) zegt mijn vrouw opeens: "Het lijkt alsof je vader daar fietst."

Voor ons rijdt een wat oudere man. Ik spurt naar voren, versnel en krijg opeens dat déja-vu gevoel als ik naast hem rijdend opzij kijk. Het is niet mijn vader die daar fietst. Hij is dat jaar op 25 januari overleden, het is zijn neef Jan Herweijer (blz. 767/8).

Als twee druppels water lijken zij op elkaar: zelfde postuur, ietwat gedrongen, brede heupen en als ik hem voorbij fiets en hem groet lijkt het wel alsof inderdaad mijn vader uit de doden is opgestaan: zelfde uitstraling, zelfde gezicht.

Ik stel me voor. Hij stapt af, monstert mij een wijle en zegt dan trefzeker: "Ach ja, ik zie het, de zoon van neef Koos. Wat toevallig." Hij memoreert dat hij aanwezig was bij de begrafenis en met neef Koos vroeger vaak optrok. Jan Herweijer was de zoon van Schilleman Herweijer, de broer van mijn oma Johanna Huigje en de moeder van mijn vader, Koos Stolk.

Verschillende keren ging Jan bij zijn neef in Waardenburg in de Betuwe op bezoek. Op aandringen van zijn vrouw vertrokken beiden na dat bezoek naar een bevriende dominee in Gameren, aldus mijn zus Ans. Zij is ook met vader en moeder wel eens naar Kampen getuft in haar lelijke eend en dan was het daar volgens haar altijd een genoeglijk samenzijn. Neven onder elkaar. Keuvelend in een ouderwets, degelijk, huiselijk decor in de notariswoning aan het water.

Die ochtend in Kampen is het samenzijn echter van korte duur. Hij en wij hebben andere bezigheden. We wisselen wat wederwaardigheden uit en beloven elkaar vast nog eens te treffen. Hij gaat ter kerke, wij de wijde wereld in. Een gedenkwaardige zondagochtend in Kampen die opeens uit het geheugen tevoorschijn sprong.

Cees Stolk (kleinzoon van Johanna Huigje Herweijer) (blz. 772)

'Wie het verleden veronachtzaamt kan het heden niet begrijpen'. Daarom zijn familieboeken een waardevolle aanvulling op de geschiedenis van onze voorouders en het verklaren van de tijd waarin zij geleefd hebben.

Dit zal mevrouw Pietertje Herweijer Noordermeer, geboren in 1904 en in 1989 overleden ook hebben gedacht. (blz 359).

Zij schreef het hier afgebeelde briefje en plakte deze wilsbeschikking in haar familieboek 'Vijfhonderd Jaren Herweijer'.

Heel af en toe ontvangt het secretariaat een boek om door te geven.





Herinnering van een kleinkind

Een aantal weken terug, toen opa zijn 98e verjaardag vierde, deelde ik deze foto op sociale media. Het is een foto die voor mij opa in een notendop samenvat. Een foto die ook vaak veel bewondering en ontzag opwekte onder vrienden in Kenia - waar ik woon. En deze foto bleek eigenlijk wel een mooi symbolische weergave te zijn van hoe ik opa zal herinneren.

Dit is een foto uit 2014. Opa was hier op weg naar 's Heerenbroek waar Koning Willem Alexander & Koningin Maxima op bezoek waren. Opa was behoorlijk nieuwsgierig. Het liefst wilde hij het zelf allemaal even gaan bekijken. Hij moest en zou het hoog bezoek met eigen ogen gadeslaan. Zijn nieuwsgierigheid maakt hem gedreven. Zo was opa ook een doorzetter, een harde werker, sterk. Heel vastberaden, Maar soms ook eigenwijs, tot op het koppige af. Stug doortappend tegen de wind in – opa voorop. Sterk in lichaam, en in karakter.



Opa bleef tot op late leeftijd nog heel sterk en gezond. Tot een jaar geleden reed hij nog elke dag op zijn fietsje door Kampen op en neer, van het huis aan de Meeuwenweg naar het huis aan de Ijsselkade. Opa kon je precies vertellen hoeveel minuten hij erover fietste van het ene naar het andere huis. Zichzelf timen, en steeds het record in standhouden, werd een favoriet dagelijks spelletje - waarbij hij wellicht menigeen van u wel eens bijna van de sokken reed.

Bij opa en oma thuis was het altijd de zoete inval. Opa genoot van oma's zelfgebakken gemberkoekjes (en wij ook), op zondags na de kerk een glaasje advocaat met een toef slagroom, en een heerlijk HEMA tompouce op Koninginnedag. We maken wel eens grapjes hoe wij als Herweijers allemaal erfelijk zijn belast met een voorkeur voor snoeperij, nootjes, en zoet. Dat hebben we zeker van opa!

Opa's koosnaampje voor mij was Corienemans, een naam die ik nooit meer ben kwijtgeraakt. Als ik bij hem thuis aanbelde werd ik altijd enthousiast onthaald door opa: 'Ah, kijk eens, Corienemans!'

Sinds mijn vertrek naar Afrika vond opa het erg naar dat ik zo ver weg in woonde. 'Het is toch vreselijk' zei hij dan. Hij vroeg zich af of ik toch geen werk in Nederland kon vinden. Vele malen heb ik het grapje moeten aanhoren over een dominee die ooit bad voor Kenia en de naam van het land uitsprak als Kuniea. Dat vond opa prachtig.

In Kenia zegt men vaak bij het overlijden 'We vieren een welgeleefd leven.' of 'Gepromoveerd tot de eeuwigheid'. En zo mogen we ook bij het overlijden van opa troost putten uit die gedachte.

Corien Herweijer (blz. 768)

In memoriam.

Een markant persoon is op 21 november 2017 overleden. Jan Herweijer, geboren op 5 november 1919 in een boerengezin te Cillaarshoek.

Na zijn universitaire studie werd hij in 1962 notaris in Kampen.

In 1985 vonden de eerste activiteiten van de Stichting Familie Herweijer plaats.

Jan was een geïnteresseerde van het eerste uur en nam deel aan alle familie-dagen. De laatste jaren was Jan de oudste van de groep. Daar was hij best trots op.

Wij herinneren Jan Herweijer als een warme en inspirerende man.



Familiedag 2016 in Zeeuws Vlaanderen



Jan Herweijer gesneuveld in Indonesië (voormalig Indië)

Hoe raar kan het lopen?

Deze zomer kwam ik bij mijn moeder thuis voor het eerst twee documenten over mijn overleden oom Jan Herweijer tegen. Het eerste is een Gedenkboekje van het 43e Zelfstandig Verkenningsseskadron "Huzaren van Boreel" (ZVE) uitgebracht in 1951. Het tweede document is een fotoalbum over mijn oom Jan in Indië. (pag. 664 en foto 665)

Mijn vader, Arie Herweijer (pag. 665; XXII.723) is op 30 oktober 2014 overleden. Hem kan ik over zijn broer Jan helaas niets meer vragen.

Tot voor kort was oom Jan voor mij alleen maar een naam en een foto. Er werd binnen ons gezin nagenoeg niet over hem gesproken! Nu begrijp ik waarom. Het verdriet was intens en een wond die nooit heelde. Mijn interesse was echter wel gewekt en de vraag was: via wie kan ik nu nog iets van en over hem te weten komen? De enige nog in leven zijnde kinderen uit het gezin waar Jan deel van uitmaakte, zijn Jan zijn 3 zussen (pag. 665), Neeltje, Dina Ida en Jannie. Dit zijn mijn tantes en hun roepnamen zijn overigens Nel, Diny en Janny. Met hen heb ik een afspraak gemaakt om te horen wat zij nog over Jan weten. Gek genoeg was dit ook niet zo veel, want zij waren in 1950 nog heel jong. Janny was zelfs nog niet geboren. Ze wisten wel dat er thuis door vader en moeder niet over Jan gesproken werd. Zijn dood riep namelijk heel sterk emoties op van intens verdriet tot ongekende woede. Het is ook niet niks als je zoon kort na de beëindiging van de 2e Wereld Oorlog alsnog naar een strijdtoneel wordt uitgezonden. De vraag was altijd: waarvoor en waarom? Toen het bericht kwam dat Jan door een noodlottig ongeval -en dus niet in de strijd - om het leven was gekomen, brak het gezin!!!

Nel maakte mij nog wel attent op het bestaan van een Commissie "Veteranen 43e ZVE Huzaren van Boreel". Ik ben er in geslaagd met de Reünie Commissie 43 ZVE in contact te komen. In hun lijfblad 'Huzarenstukjes' heb ik zelfs een oproep mogen plaatsen. In september jl heb ik hun reünie en het gedenken van de slachtoffers en de overledenen mogen meemaken op de Bernard Kazerne in Amersfoort. Van de 281 manschappen die in september 1949 naar Indië vertrokken, zijn er dus 6 niet teruggekeerd, waaronder mijn oom Jan. Nu, in 2017 dus meer dan 68 jaar na dato, zijn het allemaal krasse (en soms broze) ex militairen / veteranen van 89 jaar oud. Er zijn er nu nog 55 in leven, waarvan er 19 aanwezig waren op deze reünie.

Het verhaal en mijn zoektocht zijn zeker nog niet ten einde. Sinds ik meer van mijn oom Jan te weten kom gaat hij steeds meer voor mij leven. Begin 2018 zal er op de website van de SFH meer over mijn zoektocht volgen en de beide documenten (gedenkboekje en fotoalbum) zullen daar dan ook te zien zijn.

J.J. (Hans) Herweijer
Pag. 665



*Foto van Jan Herweijer zijn begrafenis op 24-04-1950 in Indië
(één dag na het ongeval!)*



Familieberichten

Geboren:

- Hayleyane Rose op 20 november 2016. Dochter van Andrew Paul en Chantell Herweyer. P. 460.
- Hugo Thomas Benjamin Herweijer op 17 maart 2017 te Kingston upon Thames UK. Zoon van Carel Thomas Johannes Herweijer en Emily Brogan Holden. P. 872.
- Albert James Herweyer op 21 augustus 2017. Zoon van Alexander en Heather Herweyer. P. 489.



Hayleyane Rose

Gehuwd:

- Maaike Louise (Marloes) Herweijer met Jeroen Michiel van Dijken, geboren 17 december 1981 te Amsterdam. Huwelijksdatum 14 september 2017. P. 768.
- Ann Marie Herweyer met Rick VanDyke op 14 oktober 2017. P. 455.



Ann Marie en Rick

Overleden:

- Frans Corstiaan Herweijer, geboren 24 april 1932 te Dordrecht, overleden 31 maart 2015 te Dordrecht. P. 643.
- Margaret Herweijer, geboren 1 februari 1924 in Fairview SD, overleden 17 mei 2016 te Orange City IA. P. 584.
- Anna Matthea de Jongh-van den Berg, geboren 8 maart 1930 te Gorinchem, overleden 28 juli 2016 te Dordrecht. Schoondochter van Wilhelmina Adriaantje Herweijer. P. 611.
- Arie Plaisier, geboren 16 april 1929 te Ridderkerk, overleden 1 november 2016 te Ridderkerk. Weduwnaar van Maria Jacoba Herweijer. P. 610.
- Pietertje Neeltje van der Hoeven-Flinterman, geboren 3 oktober 1920 te 's-Gravenhage, overleden in 2017. Dochter van Neeltje Herweijer. P. 578.
- Johanna Hester van Dorsser, geboren 4 januari 1925 te Rozenburg, overleden 26 januari 2017 te Dirksland. Dochter van Lijntje Josina Herweijer. P. 881/2.
- Willy Maartje Lambert-van der Velden, geboren 16 december 1939 te Numansdorp, overleden 23 februari 2017 te Numansdorp. Dochter van Neeltje Lena Herweijer. P. 661/2
- Pieter de Koning, geboren 22 november 1936 te Klaaswaal, overleden 2 maart 2017. Zoon van Maria Anna Herweijer. P. 852.
- Cornelis Euft Rodenburg, geboren 20 juni 1933 te Zwartewaal, overleden 30 april 2017 te Geervliet. Echtgenoot van Bastiaantje Neeltje Cornelia Herweijer. P. 330.
- Johannes Herweijer, geboren 5 januari 1944 te Strijen, overleden 7 mei 2017 te 's-Gravendeel. P. 688.
- Jilles Herweijer, geboren 25 maart 1929 te 's-Gravenhage, overleden 18 augustus 2017 te Wekerom. P. 594/5.
- Arie Dekker, geboren 12 november te Rockanje, overleden augustus 2017. Weduwnaar van Adriana Jannetje Herweijer. P. 360.
- Andries Lambertus Herweijer, geboren 4 december 1938 te Hilversum, overleden 7 september 2017 te Eemnes. P. 760.
- Cornelia Helena de Geus-van den Berg, geboren 24 oktober 1925 te s'-Gravendeel. Weduwe van Dammes de Geus. Schoondochter van Trijntje Herweijer. P. 837.
- Jan Herweijer, geboren 5 november 1919 te Maasdam. Overleden 21 november 2017 te Epe. P. 767/8.

**Heeft u ook familieberichten?
Laat het ons weten!**



BAS HERWEIJER SPECIALS

Techniek en Engineering

Bas Herweijer Specials BV

+31 186 612757

Pascalstraat 10

www.bhstechniek.nl

3261 LS Oud-Beijerland

info@bhstechniek.nl



**Jaarlijks maken en verzenden wij in december de Herweijer Post.
Stelt u deze tastbare nieuwsbrief op prijs?
Verkiest u een digitale groet?
Antwoord aan: info@herweijer.eu**

**Wij zijn ernstig op zoek naar een nieuw bestuurslid.
Iets voor u?
info@herweijer.eu**

Herweijer
KWALITEITSBAKKERS

AL SINDS 1970 IS BAKKER HERWEIJER EEN AMBACHTELIJKE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ. MET VIJF FILIALEN ZIJN WE UITGEGROEID TOT EEN BEGRIIP IN VLAARDINGEN EN SINDS SEPTEMBER 2013 OOK IN SCHIEDAM. IN ONZE WINKELS VINDT U EEN UITGEBREID ASSORTIMENT AAN BROOD EN BANKET. VERDER ZULT U VERSTELD STAAN VAN DE SERVICE EN HET KLANTVRIENDELIJKE PERSONEEL. GRAAG VERWELKOMEN WIJ U BINNENKORT IN EEN VAN ONZE WINKELS.

WWW.HERWEIJERSCHOLTES.NL