



Herweijer Post

Officieel orgaan van de Stichting Familie Herweijer

December 2015

Herweijerdag

Zeeuws Vlaanderen 4 juni 2016

*Het bestuur van de Stichting Familie Herweijer
wenst u prettige feestdagen en een gezond 2016*



De Stichting Familie Herweijer

De stichting is opgericht op 18 oktober 1990 en stelt zich ten doel: het bevorderen van de kennis van de familiewantschap en het kweken van belangstelling voor de historie van onze familie. Dit doel tracht het bestuur te bereiken door genealogisch onderzoek, het uitgeven van publicaties, archiveren van familiedocumenten en het beleggen van excursies en bijeenkomsten.

Colofon

"Herweijer Post"

Jaarlijkse uitgave voor de donateurs

Oplage: 230 stuks.

Redactie:

Han Herweijer

Willy Vogelaar-Herweijer

Met bijdragen van:

Cathy Herweijer

Raymond Herweijer

Jan Joost Herweijer



Herweijer

Redactieadres: Oud-Beijersdijk 12, 3261 KT Oud-Beijerland.

Lid van het stichtingsbestuur kan zijn, hij of zij

- die een Herweijer van geboorte is
- of die gehuwd is met een Herweijer
- of van wie de vader of moeder een Herweijer is

Bestuur:

Naam	Woonplaats	Functie	Pagina
Han Herweijer	Oegstgeest	Voorzitter & Website	859
Willy Vogelaar-Herweijer	Oud-Beijerland	Secretaris & Archief	659
Schil Herweijer	Strijen	Penningmeester	769
Ineke Herweijer-Hondelink	Den Haag	Evenementen	593
Arie Pieter van den Hoek	Heinenoord	Evenementen & Genealogie	725
Peter Herweijer	IJmuiden	Fotografie & Website	700

Adres van de stichting:

Stichting Familie Herweijer

E-mai: secretariaat@familieherweijer.nl

Bankrekening NL04 RABO 0354 3296 34

Website: www.familieherweijer.nl

Twitter: @herweijer700jr

Antwoordnummer 4

3260 VB Oud-Beijerland

Telefoon 0186 61776

Om snel informatie aan u door te kunnen geven is het handig als Willy uw e-mailadres heeft. Wilt u een berichtje met uw naam en adres sturen naar: secretariaat@familieherweijer.nl. Dan registreert zij uw gegevens.



Van de voorzitter

Beste familieleden,

In de Herweijer Post van vorig jaar schreef Cor Herweijer een leuke terugblik over zijn Herweijerdag op Tiengemeten. Na 80 jaar was hij samen met ons terug op het eiland, waar hij als kind zijn eerste stapjes zette. Hij genoot ontzettend van deze gezellige familiedag.

Helaas werd Cor een week na het verschijnen van de Herweijer Post ziek. Hij overleed 14 december.

Op onze familiesite www.familieherweijer.nl schreven wij een in memoriam.

Onze gemoderniseerde website is inmiddels in de lucht. Hij wordt actief bezocht. Verbaasd en verheugd zie ik dat de bezoekers uit alle werelddelen komen. Onder het hoofdje of submenu 'actueel' en 'voor het voetlicht' vindt u inbreng door en over Herweijers. Ook een aanrader vind ik om daar de oude Herweijer Posten nog eens te lezen. Of om foto's en filmpjes te bekijken. Misschien komt u uzelf wel tegen.

Snuffelend door de voorwoorden van mijn voorgangers lees ik herhaaldelijk het verzoek aan u om familieberichten, emailadressen, etc. aan ons secretariaat door te geven. In 2002 schreef *Ad Herweijer 'Afgaande op het aantal door het secretariaat ontvangen geboortekaartjes moeten we het ergste vrezen voor de toekomst van het geslacht Herweijer. Gelukkig wordt er in de familie succesvol geboren.'* Laat u ons weten? Stuur ons a.u.b. uw berichten en anekdotes.

U kunt ook via de website of met email uw familiegegevens gemakkelijk doorgeven. Scheelt weer een postzegel

Begin oktober vroeg een Amerikaanse Herweijer mij of er in november nog een Herweijer happening stond gepland. Zij, Cathy (pagina 477/478) woont in Richmond en wilde heel graag familie ontmoeten tijdens haar Europese vakantie. Zij is de kleindochter van John Herweijer (Michigan, pag. 470). Haar voorvader, Otto, (pag. 465) emigreerde in 1866 naar Amerika.

Tijdens het mooie Indian Summer weer met de prachtige kleuren in de natuur maakte zij een Rijnreis van Bazel naar Amsterdam. Ik ontmoette haar in onze hoofdstad. We dronken koffie, slenterden samen door de stad. We spraken over Herweijers, over onze Stichting en over onze geschiedenis. **Gillis**, geboren in 1685 was onze laatste gezamenlijke voorvader.

Cathy wordt donateur! Ze beloofde mij haar familie historie en een aantal anekdotes te sturen. U vindt ze in deze Herweijer Post. Ik wens dat er meer nazaten van Otto haar voorbeeld volgen.

Ook op Facebook zijn we actief. Ik ben mij er van bewust dat niet velen van u een Facebook account hebben. Maar, met name om jongere Herweijers te bereiken, gebruiken we dit medium. Donateurs kunnen op Facebook lid worden van de besloten groep *Stichting Familie Herweijer*. Kijk er gerust eens op. Hetzelfde geldt voor Twitter, waar we 33 Herweijer volgers hebben. Ze zijn nog niet allemaal donateur van onze Stichting, maar, wat niet is, kan nog komen....!

2016 wordt een feestjaar. Een jaar met een Herweijerdag. We gaan met zijn allen naar Zeeuws-Vlaanderen. Verderop leest u meer over de plannen. Ik hoop u daar zoals gewend met velen te begroeten. Ik kijk er naar uit.

Wederom bedank ik mijn medebestuurders en overige vrijwilligers voor de energie die zij telkens weer in onze Stichting steken. Onze sponsors en U, onze donateurs dank ik voor de financiële ondersteuning waardoor onze Stichting gezond blijft.

Ik wens u heel veel leesplezier en zie uw reacties graag tegemoet.

Han Herweijer
Voorzitter

De Herweijerdag is op 4 juni 2016.
Genieten van elkaars verhalen in prachtig Zeeuws-Vlaanderen.
U komt toch ook?



Herweijerdag



BELEEF.....ONTDEK.....PROEF.....GENIET..... RUIK EEN PRACHTIG STUKJE NEDERLAND.

U vraagt zich wellicht af: "Wat heeft dit te betekenen?" Niets anders dan dat wij, de evenementen commissie, enthousiast zijn over het feit dat wij op zaterdag 4 juni 2016 weer een geweldige familiedag voor u in petto hebben. En waar mag dat beleven, ontdekken, proeven, genieten en ruiken dan wel plaatsvinden? In een stukje Nederland waar vermoedelijk de meesten van ons niet heel regelmatig komen, nl. ZEEUWS-VLAANDEREN.

U moet wel vroeg uit de veren, maar dat is gewoon de moeite waard. Een prachtige rit er naartoe en daarna zult u versteld staan over de interessante informatie van onze gids, de heer Rinus Willemsen uit Biervliet. Het is natuurlijk ook een mooie aanleiding om bv. een dag eerder richting het prachtige Zeeland te vertrekken. U zou ergens in een hotel kunnen overnachten zoals in het mooie plaatsje Sluis. Voor de kampeers onder u: In Nieuwvliet is een mini camping "Vrede en Rust", en de eigenaren zijn Jaap en Magda Herweijer (Pag. 796). (tel. 0117-371672).

U wordt verwacht vanaf 9.30 uur in de Mauritsshof in IJzendijke. Hier staat een bus voor ons klaar, die rond 10.15 uur zal vertrekken. De daadwerkelijke excursie begint nu. Eerst gaan we naar de boerderij van Leen en Ingrid Herweijer in Biervliet (Pag. 798). De tocht gaat vervolgens naar Breskens, waar we een bezoek zullen brengen aan het Visserijmuseum. Daarna gebruiken we de lunch op een plek met een schitterend uitzicht over het water.

Na de lunch zetten we onze tocht voort over het eiland, via Sluis naar Aardenburg. Daar bezoeken we de St. Bavokerk. In deze kerk, uit het jaar 1243, zijn in de jaren vijftig beschilderde grafkelders uit de 13e en 14e eeuw gevonden. Verschillende sarcofagen kunnen we hier bewonderen.

Voordat we onze tocht voortzetten nemen we even de rust voor een kopje koffie of thee op het historische pleintje in Aardenburg.

Ons eindpunt zal de Mauritsshof in IJzendijke zijn, waar we hopelijk bij mooi weer op het terras met een schitterende tuin, nog na kunnen praten onder het genot van een heerlijk drankje en de nodige hapjes. Rond 17.30 uur wordt de dag afgesloten.

Voor degenen die dat op prijs stellen, kunnen we afsluiten met een gezamenlijk diner voor eigen rekening. Nu, dit programma moet u toch echt aanspreken.

Wij hopen dat ons werk niet voor niets is geweest en dat u in zeer grote getale aanwezig zult zijn. Informeer alle Herweijers om u heen, zodat de groep nog groter dan vorige jaren mag zijn.

Ineke Herweijer-Hondelink en
Arie Pieter van den Hoek





Herweijerdag



Ja, ik (wij) wil(len) graag deelnemen aan de Herweijerdag in Zeeuws-Vlaanderen d.d. 4 juni 2016



Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum:

Adres:

PC en Woonplaats:

Telefoon en E mail:

Met hoeveel personen, inclusief uzelf, komt U:

De prijs voor deelname, incl. lunch en consumpties, bedraagt € 45,00 p.p. voor donateurs
en € 55,00 p.p. voor niet donateurs.

Betalen graag **vóór 1 april 2016** naar de bankrekening NL04 RABO 0354 3296 34 t.n.v. Stichting Familie Herweijer.

Opsturen of mailen **vóór 1 februari 2016** naar:
Stichting Familie Herweijer
Antwoordnummer 4 (postzegel niet nodig)

3260 VB Oud-Beijerland
E mail: Secretariaat@familieherweijer.nl
Telefonisch kan ook: 0186 617760

Medio april 2016 krijgt u een brief met praktische informatie, incl. de mogelijkheid tot carpoolen vanaf Dordrecht (Postillion).



Cathy Herweijer - Richmond, November 2015

Every summer as I, Cathy (Pag. 477/478) was growing up, my family would travel from Virginia to Michigan to spend time with my father's (Elliott Herweyer) parents, John J and Hattie Herweyer. We would spend three weeks, taking time with Grandma and Grandpa Herweyer and then visit, in turn, each of my father's siblings who lived in that lovely northern state.

I remember playing Chinese checkers with my grandfather and learning how to make bread with my grandmother. Both loved working with their hands; Grandpa had a woodworking shop and made grandfather and grandmother clocks – their house was



Starting from left: Hattie, John, Elmer, Ella, Dale, Earl, Evelyn, Elliott, Carl, John Lee, Larry in front on scooter.

filled with an assortment of cuckoo, mantle and grandfather clocks that ticked, chirped and rang throughout the day – I loved it. In the basement, there was a large loom on which my grandmother created beautiful hand loomed rugs and they both worked together on lovely hand-braided circular or oval rugs.

Each meal in their home was a feast of roasted beef, chicken or pork, vegetables, pickles, potatoes, sauerkraut and, always, homemade bread and cookies. We bowed our heads in prayer before the start of every meal and, at the end, one of my grandparents would read to us from the Bible that was never far from hand.

Their house was small – just right for them and overrun with us when we arrived each August for a few days; I got the feeling they, as did I, looked forward to this annual time together with great anticipation and excitement. I loved watching my dad and his dad walk around the yard or in the woodworking shop, talking about whatever it was a father and grown son talked about. When I see my own sons talking with my dad, I think about those conversations and am happy to see the tradition continue.

My grandmother spent lots of time with me; in addition to teaching me how to bake bread, we would wander through her herb garden, choosing and clipping fresh dill, rosemary, parsley and thyme for use in that day's cooking or for the medicinal uses she shared so freely. She grew African violets and sold them to raise money for her church; I learned how to root and start new violets at her kitchen sink!

The last time I visited before I got married, Grandma and I pieced together a nine-patch quilt from scraps of dresses I had worn growing up, shirts my father had worn and other bits from her well-stocked ragbag – to this day, I love quilting and baking bread! Today, I have four granddaughters of my own and aspire to be as beloved of them as she was of me.

During this visit, we would head out to see my father's siblings; so much fun! In no particular order, here are some of those stories: Uncle Dale and Aunt Myrt had a dairy farm near where the family grew up in central Michigan. I learned to milk cows and chase barn cats, went swimming in the nearby ice-cold, spring-fed Loon Lake, picked huckleberries and, the one winter we were there, rode snowmobiles. Uncle Earl and Aunt Gladys' family lived in Grand Rapids and my favorite thing to do there with my cousins was to go to the beautiful old cemeteries that were close to their house. It was the best place to find cool shade during August! To this day, I love old cemeteries.

Uncle John Lee (who, once upon a time drove a Corvette – but that's a story for another time!) was a musician who encouraged my own piano playing by tuning up his guitar and helping me learn how to play duets. His wife, Aunt Cindy, had a sharp sense of humor that I just loved. Aunt Ella and Uncle Gerald's home was a quiet



place of elegant furniture and wonderful books; she also grew herbs and flowers and used them the way Grandma had taught her.

And then, there was my favorite (because there were ten other kids to play with!): Uncle Dutch (Elmer) and Aunt Toots. Oh, my goodness. There was a huge house to romp through, vegetable to be tended in the garden, fruit to be picked from cherry, apple and peach trees, bread, pies and cookies always coming out of the oven, and the chance to play card games in the evening after chasing lightning bugs through the dusk.

Uncle Carl and Aunt Sylvia lived, as we did, in Virginia and, while I did not see them as regularly as the Michigan family (funny how that works – we don't always take time to see the things that are so close!), I have fond memories of the wooden toys my uncle made for my brother and I to play with and the gorgeous, handmade clothes my aunt made for my dolls.

My memories of my Herweijer family are filled with love, food, fun and being connected to each other. That is one of the reasons I set out, this year, to connect with my Dutch heritage by traveling to the Netherlands. When the first windmill at Kinderdijk came into view, I felt an overwhelming sense of being home. Arriving in Amsterdam reinforced that feeling, especially as I walked around and heard the same language accents I remember hearing in Byron Center, Michigan, every year when we visited. Getting to meet and spend time with Han Herweijer was icing on the cake! We shared stories about our families and he showed me around this lovely city after we took time for coffee, tea and the same cinnamon windmill cookies I remember eating at my grandmother's kitchen table.

When I walked into De Oude Kerk, I gasped. Something about that beautiful, peaceful space resonated so strongly with me; it took a bit of walking around to fully understand what was happening. My grandparents lived their faith with everything they did; I remember going to church with them (my grandmother always had cinnamon candies for fidgety children and a bit of change for me to contribute to the collection plate). There, in Oude Kerk, I felt the presence of those two wonderful people settle over me and remind me, once again, of just how proud and humbled I am to be part of the Herweijer / Herweijer family.



Cathy Herweijer and (her distant cousin) Han Herweijer

Op onze website leest u leuke Herweijer verhalen.
Heeft u ook een verhaal of anecdote, stuur deze gerust naar webmaster@familieherweijer.nl



Raymond Herweijer

Als zoon van gepassioneerde banketbakker Jacob Herweijer (Sjaak, pag. 379) werd ik al op jonge leeftijd besmet met het ondernemers virus. Ik weet nog goed dat ik ergens rond mijn 11e jaar aan mijn vader vroeg of ik mee mocht helpen in zijn banketbakkerij. Hij produceerde daar mooie banket producten voor de winkels van zijn broer (Henny Herweijer), die drie winkels had onder de naam "Chocolaterie De Leeuw", en voor derde kanaal klanten. Eigenlijk spendeerde ik al mijn vrije tijd met veel plezier bij mijn vader in de bakkerij, die in 1980 zijn eerste eigen winkel met brood en banketbakkerij opende onder de naam Herweijer de Echte bakker. Later groeide dit uit tot een mooie brood en banket bakkerij met 3 winkels in Vlaardingen.



Mijn vader was een echte "familie man". Zijn familie en de bakkerij waren de belangrijkste dingen in zijn leven, en bij ons is dat niet anders. Als het nodig was dan stonden we met de drukke dagen met mijn vader, moeder Maria Roukema en zus Debora Herweijer, mee te helpen om alle bestellingen klaar te maken. Ik kan me nog goed herinneren dat ik terug kwam van mijn eerste zelfstandige zomer vakantie toen ik 17 was. Vlak daarvoor had mijn moeder een winkel dame nodig en tijdens de sollicitatie ronde was mij een jonge dame Wendy den Hollander niet onopgemerkt gebleven. Toen ik terug kwam vroeg ik aan mijn ouders of ze haar ook hadden aangenomen. Gelukkig was dat zo. In 2017 vieren we ons 25 jarig huwelijk. Geweldig toch?



Na het plotselinge overlijden in 2004 van mijn vader Sjaak Herweijer (62 jaar), hebben Wendy en ik met veel passie de zaak van mijn vader voortgezet en geprobeerd er onze eigen identiteit aan te geven onder het motto "blijf dicht bij jezelf". Gewoon doen wat je leuk vindt. Ondertussen zijn we gegroeid tot een bakkerij met 5 filialen. 3 in Vlaardingen en 2 in Schiedam. We proberen op te vallen door dingen net even anders te doen

dan de rest, waarbij service en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Onze 2 kinderen Sanne (19) en Victor (15) zijn tijdens de drukke feestdagen ook altijd paraat om te helpen. Beide hebben geen interesse om in de bakkerij verder te gaan.

Gewapend voor de toekomst

In 2013 zijn wij bewust uit het "echte Bakkers Gilde" gestapt. Deze organisatie, waar we al vanaf het begin lid van waren vonden wij niet goed meer bij ons passen. Met name de verplichte gele uitstraling en hun acties pasten niet meer bij ons gevoel van ondernemen en onderscheiden. Samen met een ontwerper zijn wij na gaan denken over hoe onze uitstraling zou moeten zijn. In ieder geval wilden Wendy en ik het gevoel hebben dat we met "onze" zaak bezig zijn.

In 2014 hebben wij ons hele bedrijf omgetoverd tot **Herweijer Kwaliteitsbakkers** met het Herweijer wapen als logo. Dit hebben we vrijwel overal in terug laten komen. Het leuke is dat de meeste mensen geen idee hebben wat het wapen betekent maar het toch ervaren als iets warmes en koninklijks. En dát is precies wat we bedoelen. Wij willen onze klanten overspoelen met warmte en ze koninklijk verwennen met onze heerlijke producten.





Familieberichten

Geboren:

- Renske Herweyers, op 10 april 2014 te Wilrijk (B), dochter van Joris Jan Robrecht Herweyers en Zoé Boseret. Pag. 116.
- Niels Herweijer, op 27 december 2014, zoon van Jacob Cornelis Herweijer en Hennie 't Jong. Pag. 547.
- Lieve Herweijer, op 30 april 2015 te Amstelveen, dochter van Anne Cornelis Herweijer en Krista Honingh. Pag. 859.



Overleden:

- Johannes Jacob Dhondt, geboren 11 februari 1946 te Biervliet, overleden 3 februari 2012 te Biervliet, zoon van Jans Herweijer en Johannes Jacobus Dhondt. Pag. 796.
- Veronica Herweijer, geboren 6 januari 1924 te Den Haag, overleden 21 februari 2013 te Den Haag, weduwe van Jan Willem Kerkhof. Pag. 405/6.
- Cornelis Herman Herweijer, geboren 20 december 1931, overleden 14 december 2014 te Nieuwegein. Pag. 670.
- Lijntje Kraijo, geboren 14 augustus 1926 te Zuid-Beijerland, overleden 2 januari 2015 te Zwijndrecht, weduwe van Adrianus Jacob Herweijer. Pag. 537.
- Aagje Herweijer, geboren 1 april 1925 te Rijsoord, overleden 19 januari 2015 te Barendrecht, weduwe van Arie Meulendijk. Pag. 701/2.
- Wilhelmina Maria Francina Herweijer, geboren 27 februari 1931 te Dordrecht, overleden 22 februari 2015 te Dordrecht, weduwe van Barend Aart Bakker. Pag. 643.
- Cornelis Helderop, geboren 7 april 1912 te Puttershoek, overleden 31 mei 2015 te Puttershoek, weduwnaar van Aaltje Pietje Herweijer. Pag. 672.
- Willempje Lijntje van der Linden-de Vlaam, geboren 8 februari 1945 te Barendrecht, overleden 28 juni 2015 te Chaam, dochter van Ida Herweijer. Pag. 668.
- Hendrika Lena Herweijer, geboren 25 januari 1923 te Rotterdam, overleden 9 juli 2015 te Haarlem, weduwe van Adriaan Toussaint Raven. Pag. 370.
- Jilles Herweijer, geboren 17 september 1930 te Den Haag, overleden 2 augustus 2015 te Le Val d'Ajol. (F). Pag. 576.
- Pietje Arina Groeneweg-van Bochove, geboren 5 januari 1917, overleden 9 augustus 2015 te Klaaswaal, dochter van Pietje Arina Herweijer. Pag. 652.
- Neeltje Kwakernaat, geboren 27 april 1944 te 's-Gravendeel, overleden 9 augustus 2015 te Puttershoek, echtgenote van Johannes Herweijer. Pag. 688.
- Johanna Maria van Driel, geboren 11 maart 1928 te Goudswaard, overleden 20 augustus 2015 te Klaaswaal, weduwe van Pieter Hendrik Herweijer. Pag. 608.
- Barbera Herweijer, geboren 14 mei 1928 te Rotterdam, overleden 26 augustus 2015 te Bennekom, echtgenote van Cornelis Jan Emiel Adrianus Bulder. Pag. 618.

Rectificatie Herweijer Post 2014:

Jacob Jan de Jongh, geboren 2 januari 1926 te Strijen, overleden 20 juni 2014.



Jan Joost Herweijer

Op verzoek van Han Herweijer een stukje over mij, Jan Joost Herweijer (Pag. 870/873), als auteur van ons boek Zevenhonderd Jaren Herweijer.

Zoals in dat boek vermeld, werd ik door mijn oom Wim met het genealogievirus besmet: hij nam me mee naar het Gemeentearchief in Leiden en vroeg vervolgens om nog eens hier en dan weer eens te kijken naar aanvullende gegevens. Ik begon het leuk te vinden, mede omdat Lijdie ook Herweijer-voorouders heeft. Net als ik stamt zij af van de in 1749 geboren Jillis Herweijer, naar wie onze oudste zoon is genoemd. Genealogie werd na bridge mijn belangrijkste hobby.

Na boeken te hebben gemaakt over de families van mijn vier grootouders (Herweijer, Segboer, Velds en De Jong), alle in de stijl van het Herweijer boek, volgde in 2013 nog een kwartierstaat, waarin ruim 4000 bekende voorouders van mijn zoons Jillis en Steven zijn vermeld. Uiteraard waar mogelijk aangevuld met bijzonderheden en afbeeldingen zoals u ook in het Herweijer boek aantreft.

Bijzondere momenten waren de vondst van afbeeldingen van het in de 15e eeuw levende Dordtse burgemeesters-echtpaar Willem van Beveren en Maria van Bakel, waar behalve Lijdie en ik ook Johan de Witt van afstamde. Verder het vaststellen van de identiteit van de afgebeelde persoon op een foto uit het album van mijn opa Velds door een achter-achter-nicht waar ik door deze hobby mee in aanraking kwam. Het bleek een oom van hem te zijn en niemand in de nabije familie wist het meer. Natuurlijk was het altijd leuk om van (verre) voorouders te achterhalen welk beroep ze hadden, waar ze woonden en soms wat ze in hun leven hadden meegemaakt. Je kijkt toch op als je een kopie in handen krijgt van een uitgebreide handgeschreven levensbeschrijving van je betovergrootvader, gemaakt door een tijdgenoot. Steven, mijn jongste zoon, is naar hem genoemd.

Ook de gevonden familierelatie met Ortelius waar ik al jaren een gravure van had en het DNA onderzoek waren natuurlijk hoogtepunten. Het was toch even in spanning afwachten of de thans in Vlaanderen wonende Herweijers en (H)erweijers echt familie waren, of dat ik in al die jaren van archiefonderzoek op een dwaalspoor was beland. Dat viel gelukkig mee.

Hoewel het onderzoek nooit af is en er vooral in het Land van Waas nog veel te vinden zal zijn, heb ik toch voor me zelf de mooie genealogie hobby afgesloten en me weer meer toegelegd op bridge als speler, docent en wedstrijdleider. Inmiddels zijn we van Sneek verhuisd naar Rotterdam waar we beiden eerder hebben gewoond en waar ik geboren ben. Het is wel een heel andere stad dan toen! Voortaan weer dichtbij familie, vrienden en kennissen maar ook met goed openbaar vervoer en met veel cultuur vrijwel om de hoek.





De financiën

Een jaar is snel verstreken. Het is weer tijd om terug te kijken op het financiële jaar 2014.

Zoals ik in de vorige Herweijer Post al aankondigde, bezochten we in 2014 Tiengemeten.

Hierbij genoot een flink aantal donateurs weer van de korting die de Stichting hen gaf op de inschrijvingskosten voor deelname aan de excursie.

Naast het geld dat binnenkomt van de donateurs zijn we ook blij met de bedragen van onze adverteerders en sponsors.

Onderstaand een beknopte opsomming van de financiële situatie van de Stichting.

Balans per 31 december 2014:

Activa		Eigen vermogen	
Banktegoed	€ 11.558,00	Kapitaal	€ 12.226,00
Advertenties	€ 200,00	Overige reserves	€ 1.754,00
Donateurs	€ 2.222,00		
Totaal	€ 13.980,00	Totaal	€ 13.980,00

Wij ontvangen van tijd tot tijd vragen van mensen die de Stichting Familie Herweijer een warm hart toedragen en eventueel naast een donatie iets in de vorm van een gift of een legaat willen doen. Dit wordt uiteraard zeer gewaardeerd.

U kunt altijd bellen of mailen met ons secretariaat voor een passende oplossing.

Schil Herweijer

Penningmeester



Ja, ik wil graag Donateur worden van de Stichting Familie Herweijer



Achternaam:

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum: / /

Adres:

PC/Woonplaats:

Hierbij machtig ik de Stichting FAMILIE HERWEIJER om jaarlijks tot wederopzegging, telkens omstreeks 15 december een bedrag van € (minimaal € 12,50) af te schrijven van:

bankrekening: t.n.v.:

Datum:; Handtekening

S.v.p. opsturen naar:

Stichting Familie Herweijer

3260 VB Oud-Beijerland

Antwoordnummer 4 (postzegel niet nodig)

Of per e-mail: secretariaat@familieherweijer.nl

Voor 't groenste resultaat gaat u natuurlijk naar...



Herweijer TUINTECHNIEK

Bezoekadres: Oost Havendijk 8, 3247 LD DIRKSLAND

Tel: (0187) 605228

Mobiel: 0651 888442

Email: info@herweijertuintechniek.nl

Internet: www.Herweijertuintechniek.nl

Herweijer tuintechniek

Groenadvies en Ontwerp

Aanleg en Onderhoud

Infra - en Cultuurtechniek

Tuinmaterialen - Webshop

Herweijer
KWALITEITSBAKKERS

AL SINDS 1970 IS BAKKER HERWEIJER EEN AMBACHTELIJKE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ. MET VIJF FILIALEN ZIJN WIJ UITGEGROEID TOT EEN BEGRIJF IN VLAARDINGEN EN SINDS SEPTEMBER 2013 OOK IN SCHIEDAM. IN ONZE WINKELS VINDT U EEN UITGEBREID ASSORTIMENT AAN BROOD EN BANKET. VERDER ZULT U VERSTELD SIJN AN VAN DE SERVICE EN HET KLANTVRIENDELIJKE PERSONEEL. GRAAG VERWELKOMEN WIJ U BINNENKORT IN EEN VAN ONZE WINKELS.

WWW.HERWEIJERSCHOLTES.NL



notariskantoor **HERWEIJER**

**oprecht
betrokken**

Meeuwenweg 17, Kampen **T** 038 33 37 051

www.notarisherweijer.nl



BAS HERWEIJER SPECIALS

Techniek en Engineering

Bas Herweijer Specials BV

+31 186 612757

Pascalstraat 10

www.bhstechniek.nl

3261 LS Oud-Beijerland

info@bhstechniek.nl