

Herweijer Post

Officieel orgaan van de Stichting Familie Herweijer

December 2007





Herweijer Post

Officieel orgaan van de Stichting Familie Herweijer

December 2007



Inhoud

Pag.	
3	Van de voorzitter
4	In Memoriam: M.T. Herweijer-Smolders (1945 - 2007), Van het secretariaat Van de penningmeester
5	Welkomstwoord excursie Kampen.
6	Geslaagde familiereünie in Hanzestad Kampen.
8	Herweijers en literatuur
9	Genealogie en het digitale tijdperk
10	Familieberichten
11	Glazen met familiewapen. Historisch rendement voor donateurs
12	Nieuwjaarsgroet en advertenties

COLOFON

"Herweijer Post"
jaarlijkse uitgave

Redactie:
Schil Herweijer
Willy Vogelaar-Herweijer
Adri van Driel-van Hees
Arie Herweijer

Met bijdragen van:
Riekje Berndsen-Herweijer
Jan Herweijer
Han Herweijer
Jan Joost Herweijer
Hans Kraaijeveld
Wim Herweijer
Gilles Herweijer

Redactieadres:
Oud-Beijerlandsedijk 12
3261 KT Oud-Beijerland

De Stichting Familie Herweijer

De stichting is opgericht op 18 oktober 1990 en stelt zich ten doel: het bevorderen van de kennis van de familieverwantschap en het kweken van belangstelling voor de historie van onze familie. Dit doel tracht het bestuur te bereiken door genealogisch onderzoek, het uitgeven van publicaties, archiveren van familiedocumenten en het beleggen van excursies en bijeenkomsten.

Lid van het stichtingsbestuur kan zijn, hij of zij

- die een Herweijer van geboorte is
- of die gehuwd is met een Herweijer
- of van wie de vader of moeder een Herweijer is

Bestuur:

Naam	Woonplaats	Functie	Pag. in boek
Riekje Berndsen-Herweijer	Bemmel	Voorzitter	638
Willy Vogelaar-Herweijer	Oud-Beijerland	Secretaris	659
Schil Herweijer	Strijen	Penningmeester	769
Henk Herweijer	Strijensas	Lid	878
Ineke Herweijer-Hondelink	Moordrecht	Lid	593
Arie Pieter van den Hoek	Heinenoord	Lid	725
Han Herweijer	Oegstgeest	Lid	859

Adres van de stichting

Stichting Familie Herweijer
p/a Mevr. W.A. Vogelaar-Herweijer
Oud-Beijerlandsedijk 12
3261KT Oud-Beijerland
Tel.: 0186-617760
Email: H.Vogelaar7@kpnplanet.nl
Bankrekening: 35.43.29.634



Herweijer

Van de voorzitter

Aan alle familieleden,

Voor u ligt de jaarlijkse Herweijer Post, die dit jaar niet alleen gestuurd wordt aan onze donateurs, maar aan alle ons bekende Herweijer familieleden, bijna 700 adressen!

Wij doen een beroep op u om u aan te melden als donateur, mocht u het nog niet zijn. U steunt onze stichting voor € 12,50 per jaar!

Na het overlijden van de heer Gaston Roggeman zijn wij druk bezig contacten te leggen in België om het genealogische onderzoek aldaar voort te zetten. Want tenslotte liggen in het Land van Waas onze oudste wortels.

Dat is ook de reden, dat we in 2009 graag een excursie willen organiseren naar Beveren en omstreken. Mocht u in België wonen en het leuk vinden om met ons mee te denken over die excursie, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons hierover benadert. We kunnen alle hulp gebruiken!

Afgelopen september hebben we een buitengewone excursie gehad in Kampen. In de Herweijer Post leest u het enthousiaste verhaal van een van de deelnemers.

Han Herweijer, nazaat van Schilleman uit de Cromstrijense tak (lichtgroen) en wonend in Oegstgeest heeft zich aangemeld als bestuurslid. Dat waarderen we zeer en we hopen dat ook andere familieleden ons bestuur komen versterken. Rietje Herweijer-Smolters is ons ontvallen na een slopende ziekte. We zullen haar missen.

We wensen u veel leesplezier en schroomt u niet om contact met ons op te nemen.

Namens het bestuur,

Riekje Berndszen-Herweijer

In de vroegste geschiedenis was het 'Land van Beveren' een onmetelijke vlakte met talrijke rivieren en eilandjes. Doorbraken, veroorzaakt door het stijgend zeeniveau, brachten dit land steeds meer onder invloed van de getijden. Aan de grens van dit vloedgebied zijn nederzettingen ontstaan, waarvan vaststaat dat ze door de Romeinen zijn bezocht of bewoond. Met primitieve dammen, die later op initiatief van kloosters en abdijen tot dijken werden verhoogd en versterkt, hebben de eerste streekbewoners de strijd met het water aangebonden en hun gemeenschappelijke schapenweiden gewonnen op het slikkengebied.

Op 1 januari 1977 werd het vroegere "Land van Beveren" opnieuw grotendeels herenigd. Door de fusie van de gemeenten vormen Beveren, Doel, Haasdonk, Kallo, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en Vrasene met een totale oppervlakte van ruim 15 000 ha één van de meest uitgestrekte gemeenten van Vlaanderen. Het totaal aantal inwoners bedraagt ruim 45 000.

Kerk te Beveren





In memoriam Maria Theresia Herweijer-Smolders, † 23 november 2007.

Rietje, weduwe van Hendrik Arend Herweijer, is overleden. Rietje was sinds 1984 samen met Henk betrokken bij de Familie Herweijer. Sinds de oprichting van de Stichting Familie Herweijer was zij bestuurslid.

Zij heeft zich bijzonder ingezet voor de diverse evenementen die de Stichting Familie Herweijer door de jaren heen heeft georganiseerd.

Voor haar zakelijk inzicht waren bijzonder en werden door ons en velen met ons zeer gewaardeerd. Zij is vanwege een ernstige ziekte overleden. We missen aan Rietje een goed bestuurslid en een fijne vriendin.

Van het secretariaat

In eerder verschenen "Herweijer Posten" verzochten wij u om documenten, betrekking hebbende op de familie Herweijer, af te staan voor ons archief. Velen van u stuurden geboorte-, trouw-, overlijdenskaarten of andere familieberichten.

Wij blijven u eraan herinneren dat we bovenstaande berichten heel graag blijven ontvangen.

Ook adreswijzigingen zijn zeer welkom. Ik ben ervan overtuigd, dat na het versturen van deze Post weer een aantal onbestelbaar terugkomen. U kunt dit voorkomen door een adreswijziging te sturen naar ons secretariaat. Zie het adres op pagina 2.

Willy Vogelaar-Herweijer

Van de penningmeester

Thans zijn we bezig om het genealogisch onderzoek weer vlot te trekken, zodat hierin geïnvesteerd kan worden. In 2007 hebben we een excursie gehad naar Kampen waaraan de stichting een deel van de kosten heeft bijgedragen. Bovendien is deze Herweijer Post aan een groter publiek verzonden dan uitsluitend aan de donateurs. We mogen ons nog steeds verheugen op een toenemend aantal donateurs die ons (toekomstig) werk financieel ondersteunen. Een dank wil ik uitbrengen aan de adverteerders in de Herweijer Post en sponsors van diverse activiteiten.

Schil Herweijer

Balans per 31 december 2006

Activa		Eigen vermogen	
Banktegoed	€ 8.620,00	Kapitaal	€ 10.323,00
Vorderingen	€ 1.906,00	Overige reserves	€ 203,00
Totaal	€ 10.526,00	Totaal	€ 10.526,00

Welkomstwoord bij de excursie in Kampen

29 september 2007.

Dames en heren,

(...)

Kampen, een historische plaats voor de familie Herweijer. Twee broers Anthony en Aper verhuisden rond 1620 van Amsterdam naar Kampen en kregen hier hun nageslacht, die wij dan ook de Kampense tak noemen. Twee nazaten van hen zijn hier vandaag aanwezig. In het boek *700 Jaren Herweijer* op pagina 14 staat een mooi overzicht van de diverse takken van de Herweijers. Ten behoeve van de eerste reünie in 1985 werd een indeling gemaakt op kleur om herkenbaarheid en duidelijkheid te geven. De Kampense tak kreeg hierbij de kleur grijs. Zo zijn er nog 10 takken. (...).

Hoe is dit alles zo gekomen? Even terug in de tijd. W.A. Herweijer zette, met hulp van Arie Pieter van den Hoek in de jaren 70/80 de genealogie van de Herweijers op papier, teruggaand tot rond 1500. Jaren van noeste arbeid, vragen aan familieleden, doorspitten van archieven, naslaan van diverse boeken in de diverse streekmusea. Tenslotte resulterend in het prachtige boekwerk *500 Jaren Herweijer*.

In 1984 kwamen de mensen van het eerste uur bij elkaar, Arie Pieter van den Hoek, zijn moeder Jany, mijn vader, Pieter Herweijer, Maaïke Troost-Herweijer en nog een aantal anderen om tenslotte met hulp van een heel stel vrijwilligers de reünie van 1985 te organiseren met de presentatie van eerdergenoemd boek. Tezelfdertijd werd ook het wapen van de familie herontdekt, wat nog een gouden randje gaf aan het boek en de reünie.

De reünie werd een groot succes. Meer dan 600 deelnemers, een grote tentoonstelling van foto's en documenten, een compleet nagetekende stamboom op de wand. Dit succes en enthousiasme leidden in 1990 tot de oprichting van de Stichting Familie Herweijer. Op het notariskantoor hier in Kampen passeerde Hilbert Herweijer, (toen nog) kandidaat-notaris, de stichtingsakte. Daardoor werd die immense verzameling Herweijers niet alleen gesteund door een boek, maar kreeg het ook een organisatiestructuur met een heus bestuur.

Van toen af aan werd er vergaderd, in mijn herinnering twee keer per jaar. Er werd onder meer een bustocht georganiseerd langs de boerderijen van de Herweijers in de Hoekse Waard en er waren wat kleinere bijeenkomsten in het streekmuseum in Strijen. Ondertussen ging het genealogische onderzoek door. Onder leiding van Jan Joost Herweijer werden nog veel meer gegevens gevonden. Uiteindelijk belandden we in België. Tot in 1293 zijn er Herweijers teruggevonden; uit dat jaar zijn er twee Herweijers bekend; niet duidelijk is of het hier gaat om broers of neven.

Maar goed, realiseert u zich eens, dat we al zo ver terug zijn in de geschiedenis. Indrukwekkend en een goed verhaal voor iedereen die het wil horen!! Vijftien jaar na publicatie van het eerste boek bleek het uitgeven van een nieuw boek een duidelijke meerwaarde te bieden. Er waren intussen ook zoveel meer Herweijers geïnteresseerd geraakt in hun familiebanden en het eerste boek was uitverkocht.

In 2000, wederom in combinatie met een reünie werd het boek *700 jaren Herweijer* gepresenteerd, nog mooier dan het eerste en op een aantal punten nog completer. Zoals gezegd twee eeuwen extra informatie en met aan de andere kant ook toevoeging van alle nieuwgeborenen en toevoeging van alle kinderen van vrouwelijke Herweijers. Een geweldige prestatie.

Na deze reünie traden Jany en mijn vader uit het bestuur van de stichting. Ad Herweijer nam de voorzittershamer over. Een nieuw tijdperk trad in. Het bestuur besloot met een zekere regelmaat excursies te organiseren naar plekken die iets met de familie Herweijer van doen hebben, in 2002 naar Dordrecht, 2004 naar Den Haag en nu dan in Kampen.



Feestclub? Welnee! Onze stichting is gebaseerd en groeit bij de gratie van de genealogie. Wat gebeurt er dan achter de schermen? In de loop van de jaren hebben wij heel veel materiaal ontvangen en verzameld, zoals foto's, documenten, krantenknipsels, geboorte- en overlijdensberichten, kopieën van oude aktes, schilderijen enz. Hier willen we heel zorgvuldig mee om gaan. Willy Vogelaar en Wim Herweijer hebben het allemaal zeer precies gearchiveerd, zodat er altijd een beroep op archiefstukken gedaan kan worden. Ook voor toekomstige stukken is dit archief een goede plek om waardevol materiaal voor ons nageslacht te bewaren. Zoals de meesten onder u weten geven wij jaarlijks de Herweijer Post uit. Ieder jaar betekent dit weer een hoop denk- en schrijfwerk en tijd om het te laten drukken en verzenden.

Wij houden ons graag aanbevolen voor uw ideeën. Ook het bijhouden van de jongste gebeurtenissen (geboortes, overlijdens en huwelijken) moet gebeuren. Wij zijn uitermate blij als u ons die gegevens wilt blijven toesturen. Willy Vogelaar registreert alles.

Voor wat betreft de oudste gegevens: genealogisch onderzoek, zeker in middeleeuwse archieven, is specialistisch werk. Tot twee jaar terug had onze genealoog Jan Joost direct contact met de heer Roggeman. Hij onderzocht –overigens voor diverse families- als onderzoeker de Belgische archieven. Als hij dan op namen van Herweijers stuitte kopieerde hij de gegevens en stuurde deze naar Jan Joost. Zo had Jan Joost ook andere contacten; op die manier is een heleboel informatie uit de veertiende en vijftiende eeuw aan Jan Joost doorgegeven, waar hij mee verder kon. Helaas is de heer Roggeman overleden. Samen met Jan Joost is het bestuur van de stichting naarstig op zoek naar nieuwe ingangen om het onderzoek naar onze voorouders te kunnen voortzetten.

En daarnaast doen we gewoon onze bestuurswerkzaamheden. Schil Herweijer zorgt al jaren voor de financiële verslaglegging. En ik kan me niet anders herinneren dan dat we de agenda en de notulen van alle vergaderingen van Willy kregen. Willy beheert ook ons adressenbestand en zorgt voor de organisatie van de vergaderingen. Willy is onze duizendpoot, onze allesweter, onze steun en toeverlaat.

Zoals u begrijpt, zijn wij als familiestichting geen wereldhervormers, maar wij genieten met zijn allen van de diversiteit van onze stichting. Het moge duidelijk zijn: Onze stichting baseert zich op het bestaan van honderden levende Herweijers. We vormen een unieke groep mensen, die elkaars verwantschap kent en van wie wij de voorvaderen tot eind 13^e eeuw hebben kunnen traceren. Dit unieke willen we bewaren en we ontvangen daarbij graag de hulp van een ieder. (...) De Stichting Familie Herweijer zal met uw hulp floreren en is uw hulp meer dan waard.

Riekje Berndsen-Herweijer

Geslaagde familiereünie in Hanzestad Kampen

Ondanks een gestaag neerplenzende regen heeft een gezelschap van ongeveer 50 Herweijers en aangetrouwden, op zaterdag 29 september 2007 een geslaagde excursie ondernomen naar de Hanzestad Kampen.

Na de Hoeksche Waard, Dordrecht en Den Haag werd Kampen door het bestuur van de Stichting Familie Herweijer uitgekozen voor een familiebezoek. Inderdaad, een familiebezoek, want rond 1620 streken enkele Herweijers uit Amsterdam neer in het bloeiende Hanzestadje en tot op de dag van vandaag wonen er Herweijers in Kampen.

Hilbert Herweijer, notaris ter stede en zijn echtgenote Agatha, traden op als gastheren, bij de uitvoering van deze taak bijgestaan door Ineke Herweijer uit Moordrecht en Arie Pieter van der Hoek. Ook de ouders van Hilbert, de emeritus notaris Jan Herweijer (1919) en zijn echtgenote waren van de partij.



In de ontvangstkamer van het plaatselijke zwembad, werd het gezelschap rond tien uur verwelkomd door de vice-voorzitter van het Bestuur, Riekje Berndsen-Herweijer uit Bemmelen, die de erevoorzitter Piet Herweijer, de oud-voorzitter Ad Herweijer en het erelid van de Stichting Jany van den Hoek in het bijzonder welkom heette. De tekst van haar openingswoord is als afzonderlijke bijdrage in dit nummer van de Herweijer Post afgedrukt.

Weggedoken onder hun paraplu begaven de Herweijers zich vervolgens naar de Stadsboerderij in de Groenestraat. Verwondering maakte zich meester van de bezoekers over het feit, dat tot na de Tweede



Wereldoorlog het fenomeen van de Stadsboerderijen in Kampen in stand bleef. Rond 1950 waren er nog 75 boerderijen binnen de stadsmuren. Eind jaren tachtig werd de laatste gesloten en ingericht als museum.

Na de lunch in restaurant d'Olde Vismark, aan de IJsselkade, was het ogenblik aangebroken om in te schepen op 'De Hendrikje', een vaartuig dat zitplaats bood aan precies 50 personen. Op dat moment regende het niet alleen hard, maar ook de wind liet zich behoorlijk gelden en voor sommigen was het vooruitzicht van een vaartocht over het woelige water van de IJssel enigszins bedreigend. Het schrikbeeld van zich aan wrakstukken vastklampende drenkelingen drong zich op..... Maar de techniek, of beter gezegd het falen van de techniek, kwam deze weifelmoedigen te hulp. Een bemanningslid arriveerde met het onheils(?) -bericht, dat de schipper de motor niet kon starten en dat de plezier(?) -vaart geen doorgang kon vinden.

Wat nu? Hilbert Herweijer liet zich niet uit het veld slaan en regelde in recordtijd twee alternatieve bezoeken. Eerst begaf het gezelschap zich naar de plaatselijke Synagoge aan de IJsselkade, die niet meer als zodanig in gebruik is, maar na

restauratie als tentoonstellingruimte fungeert. Enkele tentoongestelde geschriften en voorwerpen herinneren aan de tijd, dat er in Kampen een bloeiende Joodse gemeenschap bestond.

Een tweede inderhaast geregeld bezoek werd gebracht aan de nog werkende sigarenfabriek De Olifant in de Voorstraat. De enthousiaste directeur van deze fabriek leidde het gezelschap persoonlijk rond, waarbij het hele productieproces uit de doeken werd gedaan.

Nij steeds bescherming zoekend onder de paraplu wandelde het gezelschap naar de Sint Nicolaas of Bovenkerk. Een zeer deskundige gids leidde het gezelschap door de ruim bemeten kerk, waarbij hij veel wetenswaardigheden over heden en verleden van de kerk prijs gaf.

Na het kerkbezoek bleven de deelnemers nog geruime tijd bijeen in de ontvangstruimte van het zwembad, maar niet dan nadat Arthur Scheijde,



nazaat van Cornelis Arie Herweijer en Bastiaantje Adriana Swank uit Voorburg, een fraaie groepsfoto (zie omslag) had gemaakt en het gezelschap kon luisteren naar een wetenswaardig verhaal van de heer van Mierlo over Kampen en zijn historie. Toen het gezelschap Kampen verliet voor de terugreis naar huis, zullen velen het besluit hebben genomen om op een later tijdstip en dan hopelijk met goed weer, het bezoek aan Kampen te herhalen!

Hans Kraaijeveld, getrouwd met Nelleke Herweijer (1928), Den Haag.

Herweijers en literatuur



In het boek *Nog in morgens gemeten* (Arbeiderspers, 2006) beschrijft Koos van Zomeren de ontwikkeling van het dorp Herwijnen in de Betuwe. In 1958 begon daar de ruilverkaveling. Door deze ingreep zou het dorp uiteindelijk worden losgerukt uit zijn omgeving. Van Zomeren onderzoekt en overdenkt de armoede van vroeger en herinnert zich mensen die hadden wat ze wilden hebben en waren wat ze wilden zijn. Hij beziet de Betuwse woeste gronden van vroeger en concludeert dat de vergankelijkheid zich voorgoed meester heeft gemaakt van ons landschap. Hieronder volgt het verhaal van Ir. Schilleman Herweijer, pagina 860 in het boek *700 jaren Herweijer* over die ontwikkelingen, zoals opgetekend door Van Zomeren.

¶ Ir. Schilleman Herweijer. Hij is van 1918. In 1946 werd hij directeur van de Rijksdienst voor Landbouwherstel onder de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Sicco Mansholt. Vanuit deze positie zou hij opklimmen tot directeur-generaal voor de Ruimtelijke Ordening onder de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening, Hans Gruyters (in 1976). Wat een genoegen kan iemand je bereiden door zo oud te worden, zo veel mee te maken, zoveel te onthouden en daarover zo wellevend van

gedachten te wisselen!

Tengere man. Dun omrande brillenglazen. Waakzame, vrolijke ogen. Hij deed me, óf door zijn haar óf door de manier waarop hij zijn hoofd hield, aan Willy Walden denken. En wat me onmiddellijk voor hem in nam: de warmte waarmee hij, ook hij, sprak over zijn jeugd op de boerderij van zijn vader; 40 ha gemengd bedrijf in Strijensas in de Hoekse Waard. Ik zal de geestelijke souplesse van mensen niet onderschatten, maar het lijkt me uitgesloten dat over zeventig jaar zulke warme herinneringen kunnen worden gewonnen uit de huidige kippen-, varkens- of melkveehouderij.

"We hadden", zei hij, een tilbury, een koets en een arrenslee, en een schimmel". Zulke *welvarende* bedrijven waren naar Hoeksewaardse begrippen normaal. Heel anders was de situatie in de Bommelerwaard, waarmee hij door toedoen van prof. Van Vuuren in aanraking kwam tijdens zijn studie Nederlandse landbouw in Wageningen.

Armoede, enorme armoede, het land nu eens te droog dan weer te nat, de mensen permanent in de greep van 'dat verschrikkelijke pachtsysteem'.

Aanvankelijk bestond een ruilverkaveling enkel uit het ruilen van kavels. Later kwamen daar ontginningen bij en maatregelen ter verbetering van de waterhuishouding. En nog later – de Tielerwaard-West: "Dat was een hopeloos geval, één brok ellende eigenlijk. Toen kwam het idee op om tegelijk met de ruilverkaveling de streek helemaal op een hoger plan te brengen, inclusief krotopruijing en dergelijke. Zo werd het zo'n uitzonderlijk werk, zo groot, zo ingewikkeld, zo duur ook, dat het op het hoogste niveau moest worden aangepakt."

"En de relatie met de dijkverzwaring?" vroeg ik, "Nihil," zei Herweijer. "Dat speelde in de jaren vijftig niet. Waterstaat had na de watersnood van '53 zijn handen vol aan de zeedijken."

Wat wel speelde: de voedselvoorziening, de hongerwinter nog vers in het geheugen, een schreeuwende behoefte aan exportproducten in verband met de heersende deviezenschaarste, de overtuiging die iedereen wel zo'n beetje met Mansholt deelde: dat wij in Nederland de beste boeren van de wereld hadden, als ze maar bevrijd werden van hun belemmeringen.

"Wij geloofden daarin," zei Herweijer ietwat defensief. "Wij wilden alleen maar ... de boeren hadden macht in die tijd." "En de ambtenaren ook," zei ik. Ja, hoe alles met alles samenhang – mechanisatie van het boerenbedrijf, uitstoot van arbeidskrachten die elders moesten worden opgevangen (in 1962/1963 werkte nog een kwart van de beroepsbevolking in de landbouw); achteraf kun je niet meer zeggen waar de landbouwpolitiek precies ophield en de industriepolitiek begon. Herweijer: "De natuurbescherming vond het verschrikkelijk wat we deden."

Iemand als Van der Goes van Naters zag dat toen al, ere wie ere toekomt." En: "Er zijn gebieden ontgonnen die je vandaag de dag als heide of komgrond zou bewaren." En: "Als we ergens een komgrondenreservaat van drieduizend hectare hadden, zou dat schitterend zijn."

En: "De romantiek is natuurlijk helemaal weg uit de landbouw. Onze arbeiders kregen bier bij het dorsen van koolzaad – nu ja, dat was gezellig, maar dat was toch vooral bedoeld om het stof weg te spoelen." Maar laat ik nu niet de indruk wekken dat er een door wroeging gekwelde man tegenover me zat. Die indruk had ik zelf tenslotte ook niet.

Maar kanttekeningen, natuurlijk. We zijn wel oud, maar niet blind. En: "De hele infrastructuur in die streken ... de dokter en iedereen rijdt daar over wegen die voor tachtig procent zijn aangelegd in het kader van de ruilverkaveling." Laat ik dit er nog aan toevoegen: hij bewoont een fraai appartement in Bilthoven; we zaten op een grandioos balkon ter hoogte van de kroonlaag van allerlei grove dennen en in de diepte werd op voorbeeldig onderhouden *greens* golf gespeeld.

Herweijer: "Vroeger was dat een stuk bos met een waterpartijtje voor de jeugd. Nu die golfbaan er ligt, zullen ze het wel uit hun hoofd laten om daar huizen neer te zetten."

Wat voor de een het einde is van een stuk bos met een waterpartijtje voor de jeugd, is voor de ander dus een verdedigingswal tegen nieuwbouw. Het is maar net hoe je ertegenaan kijkt, in dit geval misschien maar net waar je woont. ¶

*Fragment uit "Nog in morgens gemeten", pag 265 van Koos van Zomeren.
Met toestemming van de auteur en ir. S. Herweijer.*

Genealogie en het digitale tijdperk

Toevoeging aan pag. 206 van het boek *700 Jaren Herweijer*.

``Aperus Herweijer promoveerde op 4 november 1681 tot doctor in de medicijnen aan de universiteit van Angers. Deze universiteit ontstond in 1229 door een afsplitsing van die van Parijs en kreeg in 1432 een medische faculteit. Helaas zijn de meeste archiefstukken niet bewaard gebleven. De stad stond bekend om de goede studentenvoorzieningen, het aangenaam klimaat en de goede wijn. Er studeerden veel Nederlanders, Duitsers en Britten. (Bron: Jaarboek CBG 2006, blz. 78 e.v.)``

Met toestemming overgenomen van de website www.herweijer.org

Jan Joost Herweijer, auteur van het boek *700 Jaren Herweijer* en tevens genealogisch adviseur van de Stichting Familie Herweijer heeft diverse contacten over de hele wereld en zo nu en dan ontvangt hij berichten (ook uit literatuur en tijdschriften), waaruit hij nieuwe feiten kan destilleren. Zijn zoon Steven heeft een prachtige website gemaakt, waarop deze aanvullingen (ook recent gevonden foto's!) worden toegevoegd. Het bericht hierboven is zo'n aanvulling. We nodigen u graag uit om een kijkje te nemen op zijn website: www.herweijer.org. En mocht u informatie hebben, die voor de genealogie van de familie Herweijer van belang is, vertelt u dit dan aan Jan Joost of het bestuur van de stichting.

Onze stichting overweegt ook een **website** te maken, waarop we de informatie van onze stichting kunnen vermelden, zoals excursies, de digitale Herweijer Post en alles wat van belang kan zijn voor het genealogisch onderzoek naar onze voorouders. Uiteraard zal er een link zijn naar de mooie website van Jan Joost Herweijer. Op de nieuwe website van de stichting zal ook de mogelijkheid zijn om nieuwe gegevens (geboortes, huwelijken en overlijden) door te kunnen geven aan ons secretariaat, zodat we efficiënt onze stamboom kunnen blijven completeren.

Mocht u interesse hebben om mee te helpen een website op te zetten, dan ontvangen we graag een telefoontje of email. Het is van het grootste belang dat we in dit digitale tijdperk onze krachten bundelen.

Riekje Berndsen-Herweijer

Familieberichten

Geboren:



- Jilles Jacob Diepenbroek, op 1 juni 2006, zoon van Evertje Hendrika Herweijer en Dick Jan Diepenbroek, p. 537.
- Adrianus Jacob Herweijer, op 19 december 2006, zoon van Cornelis Antoon Herweijer en Dirkje de Graaf, p. 535.
- Hendrik Joost Herweijer, op 21 januari 2007, zoon van Hendrik Jan Herweijer en Sonja Bon, p. 853.
-
-
- Jochem Joost Herweijer, op 20 juni 2007, zoon van Albert Martin Herweijer en Betty Jolanda Mellema, p. 859.
- Jasmijn Eline Varekamp, op 16 juli 2007, dochter van Hester Herweijer en Pieter-Jan Varekamp, p. 365.
- Leontien Isabella, op 4 oktober 2007 te Zweden, dochter van Jacobus Anthony Herweijer en Jessica Isacson, p. 798.
(Dochter Nora is op 8 maart 2005 geboren en op 20 juni 2005 begraven in Grinneröds te Zweden na de crematie in Japan)



Gehuwd:



- Marjolein Hardenberg en Néander Ellenbroek op 2 september 2006 te Leiden, dochter van Elsje Cornelia Herweijer en Cornelis Nanno Hardenberg, p. 593.

Overleden:



- Jacoba Herweijer, geboren 22 mei 1921 te Den Haag, overleden 23 januari 2005 te Den Haag, p. 574.
- Hermen Boer, geboren 24 november 1908 te Klaaswaal, weduwnaar van Maria Metje Herweijer, overleden op 30 maart 2007 te Oud-Beijerland, p. 604.
- Leonora Everdina Herweijer, geboren 31 mei 1916 te Den Haag, overleden 7 september 2007, p. 403.
- Jannie Jansje Herweijer, geboren 9 oktober 1929 te Oud-Beijerland, overleden 4 november 2007 te Eindhoven, p. 800.
- Peter Herweijer, geboren 28 december 1951 te Den Haag, overleden 16 november 2007, p. 593.
- Everdina Catharina van den Broek, geboren 15 september 1936 te Enschede, overleden 21 november 2007, weduwe van Jilles Jacob Herweijer, p. 756.
- Maria Theresia Smolders, geboren 23 maart 1945 te Havelte, overleden 23 november 2007, weduwe van Hendrik Arend Herweijer, p. 567.
- Otto 't Hooft, geboren 5 juli 1927 te Numansdorp, overleden 25 november 2007, weduwnaar van Geertruida Adriana Herweijer, p. 670

Glazen met familiewapen



Ze zijn er nog! Op veler verzoek zijn de wijnglazen met het familiewapen weer te koop.

Op de reünie in 1985 zijn we begonnen Herweijer glazen te verkopen. Dit is zo'n succes dat we regelmatig uitverkocht zijn.

Momenteel beschikken we weer over glazen. Ze zijn te koop in een verpakking met zes glazen. De prijs is per 6 stuks € 23,00 en per 12 stuks € 43,00. Door de breekbaarheid van de glazen, kunnen de dozen niet per post verzonden worden.

U kunt ze afhalen bij het secretariaat van de Stichting. Zie het adres op pagina 2!

Historisch rendement voor donateurs

De vrijwillige inzet van familieleden laat onverlet dat onze stichting haar doelen alleen kan realiseren dankzij de giften van donateurs. Met die bijdragen is het onder andere mogelijk om het specialistische genealogische onderzoek in middeleeuwse archieven te doen.

Daarnaast ontvangt u ieder jaar de Herweijer Post vol met wetenswaardigheden over onze familie en krijgt u korting op de excursies die georganiseerd worden. Het jaarlijkse bedrag van de donatie laten we graag aan uzelf over (met een minimum van € 12,50) waarbij u tevens een gratis afdruk van het familiewapen ontvangt.

Vult u vandaag nog de bon in en stuurt u deze naar ons secretariaat?

Bij voorbaat onze welgemeende dank.

✂ Afknippen (of kopiëren) en opsturen naar: Stichting Familie Herweijer, Oud-Beijerlandsedijk 12, 3261 KT Oud-Beijerland

Ja, ik wil graag DONATEUR worden van de Stichting Familie Herweijer en ontvang een GRATIS familiewapen.

Achternaam _____

Voorna(a)m(en) _____

Geboortedatum ____/____/____

Straatnaam _____

Postcode/Woonplaats _____

Hierbij machtig ik de Stichting FAMILIE HERWEIJER om jaarlijks tot wederopzegging, telkens omstreeks 15 december een bedrag van € (minimaal € 12,50)

af te schrijven van

bankrekening / gironummer: _____ t.n.v. _____

Datum: _____ ; Handtekening _____



*Het Bestuur van de Stichting
familie Herweijer
wenst u een gezond 2008*

Hoeve "Merwezig" (Kromme Zandweg 73, Oud-Dubbeldam) wordt nog vaak "de boerderij bij de watertoren" genoemd. Deze boerderij is afgebrand in 1990, waarna hij in oorspronkelijke staat is herbouwd. Het Herweijer familiewapen is links naast de inrijdeuren te zien. In de voorgevel van het huis is de gevelsteen uit 1770 aangebracht. Na de herbouw van de Herweijer boerderij werd de hoeve in 1992 betrokken door de familie Van der Linden.

Meer over deze hoeve vindt u in het boek van A.P. van den Hoek, *Boerderijen en hun bewoners in de Grootte Waard "Eiland van Dordrecht"*, april 2006, pag. 132-138.

Te bestellen bij de auteur, telefoon 0186 60 51 69