

# Herweijer Post

*Officieel orgaan van de Stichting Familie Herweijer – januari 2007*



dec 2006

## **Inhoud januari 2007**

Pag.	
3	Van de voorzitter
4	In Memoriam: de heer Gaston Roggeman (1924-2006)
4	Nooit te oud om te leren.....
5	De hoeve 'Welgelegen' aan de Langeweg 13 te Nieuw-Beijerland
6	De hoeve 'De Stoof' aan de Kooilandsedijk 25 te Strijen
8	De financiën van de Stichting Familie Herweijer
9	Excursie 2007: KAMPEN
11	Familieberichten
12	Ze zijn er weer.....

### ***De Stichting Familie Herweijer***

De Stichting is opgericht op 18 oktober 1990 en stelt zich ten doel: het bevorderen van de kennis van de familieverwantschap en het kweken van belangstelling voor de historie van onze familie. Dit doel tracht het bestuur te bereiken door genealogisch onderzoek, het uitgeven van publikaties, archiveren van familiedocumenten en het beleggen van excursies en bijeenkomsten.

#### **Lid van het Stichtingsbestuur kan zijn, hij of zij**

- die een Herweijer van geboorte is
- of die gehuwd is met een Herweijer
- of van wie de vader of moeder een Herweijer is

#### **Bij de voorplaat:**

Een satellietfoto en de skyline van de oude stad van Kampen, locatie van de volgende Herweijer-excursie (zie p. 9)!

(bron: o.a. Google maps)

#### **Samenstelling van het Stichtingsbestuur**

<b>Naam</b>	<b>Woonplaats</b>	<b>Functie</b>	<b>Pag. in boek</b>
Ad Herweijer	Dordrecht	Voorzitter	364
Riekje Bernds-Herweijer	Bemmel	Vice-voorzitter	638
Willy Vogelaar-Herweijer	Oud-Beijerland	Secretaris	659
Schil Herweijer	Strijen	Penningmeester	769
Henk Herweijer	Strijensas	Lid	878
Ineke Herweijer-Hondelink	Moordrecht	Lid	593
Rietje Herweijer-Smolters	Voorburg	Lid	567
Arie Pieter van den Hoek	Heinenoord	Lid	725

#### **Adres van de Stichting**

Stichting Familie Herweijer  
p/a Mevr. W.A. Vogelaar-Herweijer  
Oud-Beijerlandsedijk 12  
3261KT Oud-Beijerland  
Tel.: 0186-617760  
Email: [h.vogelaar7@kpnplanet.nl](mailto:h.vogelaar7@kpnplanet.nl)  
Bankrekening: 35.43.29.634

*h.vogelaar7*



*Herweijer*

### Van de voorzitter



Het beeld 'De Stienen Man' in Harlingen

Hij valt slechts weinigen op, die vierkante zuil op de Westerzeedijk ten zuiden van Harlingen. Toch is het standbeeld wel 5 meter hoog en torent er een opvallende kop met twee gezichten op. Een Januskop dus, zo genoemd naar de god Janus uit de Romeinse mythologie, die tegelijkertijd in verleden en toekomst kon kijken. Als je er de dienstdoende bewaker van de nabijgelegen parkeerplaats naar vraagt wordt je niet veel wijzer: zijn zachte 'g' verradt een afkomst die weinig affiniteit met het Friese cultuurbezit doet vermoeden. Je kunt beter een pilsje pakken in het nabijgelegen café 't Havenmantsje' aan de Steenhouwersstraat. Een korte vraag volstaat om kastelein Douwe aan het praten te krijgen. Met prachtig Fries accent krijg je het verhaal achter de 'Stienen Man', zoals het standbeeld in Harlingen genoemd wordt. De Januskop is het hoofd van de Spanjaard Caspar de Robles, die aan het begin van de 80-jarige oorlog stadhouder van Groningen en Friesland was. Een soort Alva dus,

maar sympathieker en met het bezettershart op de goede plaats. Tijdens zijn bewind vond (op 1 november 1570) de Allerheiligenvloed plaats, die veel levens kostte en de dijken in deplorabele toestand achterliet. De Robles wilde het herstel kordaat aanpakken, maar de zuinige Friezen waren weinig bereid om voor de kosten op te draaien. Toch kreeg hij hen uiteindelijk zover dat ze de dijken zelf herstelden. Als dank voor zijn inspanningen werd er een standbeeld voor hem opgericht. Al meer dan vier eeuwen staat het daar, de twee gezichten uitkijkend over de meedogenloze zee en het land dat er -dankzij de dijken- aan ontworsteld werd. Een standbeeld voor een bezetter! Met een brede grijns benadrukt onze kastelein dat na de Robles geen enkele bezetter een dergelijke eer te beurt viel. En bij een tweede pilsje vertelt hij hoe de 'Stienen Man' ook zijn rol speelt in de Harlingse folklore. Zwangere Harlingse moeders die even rust wilden, stuurden hun kinderen naar het beeld met de boodschap dat, als ze er driemaal omheen liepen, er spoedig een broertje of zusje zou komen. En aldus geschiedde. Kom dus bij een echte Harlinger niet aan met verhalen over de rol van boerenkool en/of ooievaar bij de voortplanting: de 'Stienen Man' zit erachter!

De Januskop met zijn twee gezichten is een toepasselijke metafoor voor de Familie Herweijer: ook onze blik moet zowel op het verleden als op de toekomst gericht zijn. En hoewel er dankzij het genealogisch onderzoek al veel bekend is over ons verleden, is de belangstelling van onze jongeren -die immers de toekomst representeren- voor de familiehistorie naar mijn gevoel te gering. Zo hebben wij bijvoorbeeld veel te weinig actuele adressen van geïnteresseerde Herweijers in de VS, terwijl we weten dat er vele nakomelingen zijn van (o.a.) Otto Herweijer, die in 1865 vanuit Strijen naar Michigan emigreerde. Maar ook in Nederland zouden we wat meer belangstelling van de jeugd toejuichen. Er zijn de laatste jaren enkele vacatures ontstaan in het bestuur van de Stichting Familie Herweijer. Het zou geweldig zijn als we die konden opvullen met 'jong bloed', opdat we over enkele decennia niet hoeven te verzuchten: "Met dat verleden van de Herweijers zit het wel goed, maar hun toekomst is niet meer wat hij geweest is!"!



**In Memoriam: de heer Gaston Roggeman (1924-2006)**

*door H.L. Berndsen-Herweijer (p. 638) en J.J. Herweijer (p. 873)*

In januari 2006 bereikte ons het bericht van het overlijden van de heer Gaston Roggeman. Hij heeft met zijn genealogisch onderzoekswerk in België veel betekend voor de Herweijer Stichting.

Het eerste contact met de heer Roggeman dateert uit het voorjaar 2000. Via de heer E. Verheyen uit Beveren ontstond een prettige werkrelatie tussen de heer Roggeman en Jan Joost Herweijer, de auteur van het boek '700 jaren Herweijer'.

De heer Roggeman deed tientallen jaren intensief genealogisch onderzoek in de diverse archieven in België, met name in het Land van Waas. Hij nam complete boekwerken door, zoals Staten van Goed, DTB-registers en notariële archieven. Zijn verdienste ligt onder meer in het maken van klappers op die boeken. Talloze genealogisch geïnteresseerden deden en doen bij hun onderzoek een beroep op deze klappers. Tijdens dat werk maakte hij voor bevriende families kopieën van aktes, welke op die familie betrekking had. Onze stichting heeft tientallen van die akten en notities, voorzien van een vertaling, van hem ontvangen. Daardoor zijn talrijke verbanden binnen de familie Herweijer duidelijk(er) geworden.

Hij was een ijverig en kundig speurder. Een reuze-pionier in de genealogie en bovendien een bijzonder aardige man is ons ontvallen. De heer Roggeman zal in de Herweijer-familie zeer gemist worden.

**Nooit te oud om te leren....**

*door Ad Herweijer (p. 364)*

Zelfs een niet-Herweijer moest het krantenartikel wel opvallen. Met een begeleidende foto op kloek A4-formaat, die ook nog eens 60% van het hele artikel inneemt, vraagt de gemiddelde krantenlezer zich al gauw af welke Belangrijke Nederlanders hier nu weer van zich doen spreken. En jawel hoor, het Delfse katem van de Haagsche Courant van 27 september 2006 vermeldt de naam, prominent, in vette letters: Pieter Herweijer. En je moet wel erg ver van de familie Herweijer afgedwaald zijn als je deze Pieter niet onmiddellijk herkent als ons erelid Piet Herweijer (1926, p. 638), de eerste voorzitter van de Stichting Familie Herweijer. De foto werd gemaakt tijdens een cursus in het kader van het Studium Generale aan de Technische Universiteit te Delft. Piet keerde daarmee voor een tijdje wekelijks terug naar zijn Alma Mater, het instituut waar hij 60 jaar geleden zijn studie begon.

Waarover spraken zij, die drie daar op de foto? 't Was over wiskunde en wel over een wat buitenissige theorie daaruit: de speltheorie. Deze bijzondere –vooral na WOII opgekomen– tak van de wiskunde vindt o.a. toepassing bij besluitvorming in complexe situaties. Aan de hand van wiskundige modellen worden simulaties van processen bestudeerd waarbij de beslissingen van de ene partij die van een of meerdere andere partijen beïnvloeden. Zoals bij een



Pieter Herweijer (l) tijdens een cursus voor ouderen aan de TU te Delft (Foto: J. Zorgman/AD/Haagsche Courant)

spel, dus. De cursus is opgezet in het kader van een project 'Hoger Onderwijs voor Ouderen' aan de TU te Delft, waarbij ouderen met een late (en/of tweede) roeping de gelegenheid wordt geboden om laagdrempelig (interesse is belangrijk, voorkennis niet) kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied. Piet Herweijer maakt er graag de wekelijkse autorit vanuit zijn woonplaats Velp voor, omdat hij tijdens zijn studie al gegrepen werd door de schoonheid van de wiskunde. Daarmee actief bezig zijn vormt voor de beoefenaren een soort hersengymnastiek: het is uitdagend en het houdt de geest scherp. Waarvan acte!

### **De hoeve "Welgelegen" aan de Langeweg 13 te Nieuw-Beijerland**

*door Arie Pieter van den Hoek (p. 725)*

In het boek "Zevenhonderd Jaren Herweijer" wordt op pagina 841 en 842 de geschiedenis beschreven van de hoeve "Welgelegen", die thans vanaf 1879 door de familie Herweijer wordt bewoond, dus 127 jaar lang. In dat jaar ging Anthonie Herweijer Leendertsz uit Oud-Beijerland, met zijn pasgehuwde vrouw Jannigje Jacoba de Zeeuw deze boerderij bewonen. Hieronder willen we wat meer historie beschrijven van deze boerderij. Echter niet alle informatie wordt hier gepresenteerd, maar uitvoerig beschreven met alle overige boerderijen van de Hoeksche Waard in een delenserie "Boerderijen en hun bewoners in de Grootte Waard", die dit jaar van start is gegaan op het Eiland van Dordrecht. Wij bevelen deze boeken bij u van harte aan, omdat hier zeer veel interessante informatie en prachtige foto's, kaarten enz. in worden gepresenteerd. Ook wordt er een route gegeven, waarlangs de boerderijen gereden kunnen worden. Zie hiervoor ook de website [www.boerderijeninbeeld.nl](http://www.boerderijeninbeeld.nl)



De hoeve Welgelegen te Nieuw-Beijerland

Op deze plaats stond reeds in 1630 al een boerderij, die eigendom was met 70.517 morgen van Alethea van Aeswijn, echtgenote van Dirk van Haeflen. De hoeve bleef lange tijd in handen van de familie Van Haeflen en in 1715 was een mevrouw Van Haeflen van Gramsbergen eigenaresse. De boerderij is lang verpacht geweest. De hoeve kwam voor 1715 in pacht aan het geslacht Groen en De Recht nl. Jan Wz Groen en Pieter de Recht. Opvolger werd in 1774 Cornelis Verhulp Gillisz uit Zuid-Beijerland (gedoopt in 1750),

die de hoeve reeds voor zijn huwelijk bewoonde. Hij trouwde in dec 1774 met Annetje Meeldijk Arijsdr, van de naastgelegen hoeve "Doelwijk" aan de Zuidzijdsedijk 31. Hij was o.m. heemraad van de polder Klein Zuid-Beijerland van 1781 tot 1783. Hij behoorde in de Franse Tijd tot één der hoogst aangeslagene in de belasting. In 1810 bezat hij de hoeve "Welgelegen" met 97 ha.

In 1841 werd de schuur van de hoeve nieuw opgetrokken en is zo tot heden ongewijzigd gebleven. De hoeve met landerijen kwam aan het geslacht De Joncheere, uit Dordrecht nl. mogelijk reeds koopman Johan Pieter de Joncheere Nicolaasz (1757-1841), gehuwd in 1800 met Maria Mauritz Eliasdr (1772-1810). Eigenaar werd voor 1860 zijn zoon Johan Pieter de Joncheere Johan Pietersz (1807-1878), wonende te Antwerpen. Zijn erven verkochten het bezit bij publieke veiling in 1878 en kwam aan Johannes van der Linde te Maasdam, gehuwd met Aagje Vogelaar.



Pachter was sinds 1826 Jan Dekker Dirksz (geboren 1784), eerst gehuwd met Metje Vogelaar Aalbertsdr en hertrouwd met Ingetje (of Engeltje) van Prooijen Abrahamsdr.

Opvolger werd in 1851 de schoonzoon Cornelis van Lugtenburg Cornelisz (geboren 1828) uit Zuid-Beijerland, gehuwd in dat jaar met Adriaantje Dekker Jansdr, de jongste dochter. Het echtpaar kreeg hier 4 zoons en 4 dochters. Cornelis van Lugtenburg was o.m. heemraad van deze polder en sinds 1878 van de polder Nieuw-Beijerland en Nieuw-Piershil. Hun dochters Maria en Lijntje trouwden beiden met resp. Jacob en Kornelis Herweijer (neefs van elkaar) en kwamen op boerderijen te Klaaswaal en te Zwartewaal. De familie Van Lugtenburg ging in 1878 naar Zuidland.

Pachter werd in 1879 zoals gezegd Anthonie Herweijer Leendertsz (geboren in 1857 op de hoeve "De Stooft" aan de Kooilandsedijk 25 te Strijen), neefje van Van der Linde's schoonzoon Schilleman Herweijer. Hij trouwde in 1879 met Jannigje Jacoba de Zeeuw Jacobsdr, uit Westmaas. Na 10 jaar trokken zij in mei 1889 per schip naar Zeeuws Vlaanderen, alwaar zij een gepachte hoeve te Sint Kruis betrokken aan de Appelstraat, nabij de grens.

Eerst in 1892 kwamen de overgrootvader van de huidige bewoner op de boerderij te wonen, vanuit Maasdam nl. Hendrik Herweijer Schillemansz (geboren 1869), die dat jaar trouwde met zijn nicht Geertrui Vink Andriesdr, zodat alles netjes in de familie bleef; hun moeders waren zusters en hun vaders waren halve neefs van elkaar. In dat jaar 1892 werd het inmiddels vervallen woonhuis afgebroken en in 1894 kon het jonge paar het nieuwe woonhuis betrekken.

Opvolger werd in 1923 hun enige zoon Schilleman Andries Herweijer Hendriksz (geboren 1895). Hij trouwde in dat jaar met Adriana Wilhelmina Ampt Dignus Jacobusdr, uit Goudswaard.

Opvolger werd in 1950 de zoon Hendrik Herweijer Schilleman Andriesz (geboren 1924). Hij trouwde in dat jaar met Grietje Adriana Hendrika Kooij Krijnsdr, uit 's-Gravendeel.

Opvolger werd in 1989 de zoon Schilleman Andries Herweijer Hendriksz (geboren 1957). Hij trouwde in 1986 met Cornelia Elisabeth de Bruin Arie Cornelisdr, uit Numansdorp.

#### **De hoeve "De Stooft" aan de Kooilandsedijk 25 te Strijen**

*door Arie Pieter van den Hoek (p. 725)*

In het boek "Zevenhonderd Jaren Herweijer" wordt op pagina 809 en 810 de geschiedenis beschreven van de hoeve "De Stooft", die van 1855 tot 1955 door de familie Herweijer is bewoond, dus precies 100 jaar lang. Hieronder willen we wat meer historie beschrijven van deze boerderij.

In 1690 werd op deze plaats een boerderij gesticht in het zg. Heilige Geestland (Kooigors) door het geslacht Bosveld nl. Paulus Bosveld, schout van Strijen, gehuwd met Maria Spruijt. De naam "De Stooft", die de bewoners na 1900 aan de boerderij gaven, herinnert nog aan een in 1768 gestichte meestoof, die gestaan heeft schuin tegenover de boerderij aan de haven van Strijen naar Strijensas. De boerderij werd in de loop van de 18<sup>e</sup> eeuw verhuurd aan verschillende pachters. Echter in 1779 verkocht de eigenaar, mr. Paulus Bosveld, advocaat van den Hove van Holland,



De hoeve 'De Stooft' te Strijen in 1993

wonende te 's-Gravenhage, de boerderij aan Abraham Kluihflooft, wonende onder Numansdorp als "12 mergen 150 roeden so saay als weiland gelegen op de grond van de Heilige Geest landen geseyd het Kooyland met de woning, schuur en keete en plantagie, belend zuid Heilige Geest dijk geseyd de Kooylandsedijk, west voorsz. Dijk en de gemenelands molenvliet komende in het noorden met de damsteeg aan de Kooylandsche weg, noord de heer verkoper".

Opvolger werd in 1781 Abraham Kluihflooft Pietersz (geboren in 1750 te Nieuwenhoorn). Hij trouwde in 1780 met Maggeltje Andeweg Leendertsdr, uit Klaaswaal. Hij was o.m. schepen in 1794, diaken 1792, lid Hoge Vierschaar 1795, dijkgraaf van de Oude Zuidkavel en dijkgraaf en heemraad van de Kooijlandscpolder 1809. In 1807 woont hij in F67 (in 1830 is dit huis 422), zijn beroep is bouwman, is gehuwd, heeft 3 kinderen, 1 werkbode, bezit 32 runderen, 12 paarden, heeft in eigendom 17.336 morgen weiland en 9.023 morgen bouwland en heeft in huur 4.400 morgen weiland en 32.324 morgen bouwland. Na zijn dood in 1810 zette zijn weduwe het bedrijf voort.

Opvolger werd de oudste zoon Pieter Kluihflooft Abrahamsz (geboren 1787). Hij trouwde in 1827 met zijn buurvrouw Geertruy van Soest Jansdr, van de hoeve "Waalenburg" aan de Kooilandsedijk 33. Zij kregen hier 5 dochters en 3 zoons. Uit overlevering is bekend dat Kluihflooft in 1834 met zijn zwager Jan van Soest van "Waalenburg", met de arrestede door de sluis van Strijen-Sas over het ijs der rivieren naar Rotterdam ging. Na zijn dood in 1846, hertrouwde zijn jonge weduwe in 1848 (zonder het maken van huwelijksvoorwaarden) met de veel jongere Korstiaan Andeweg Hendriksz, geboren in 1815, die haar hoeve korte tijd voortzette; zijn vader Hendrik Andeweg Cornelisz was een neef van voornoemde bewoner Maggeltje Kluihflooft-Andeweg! Rond 1849 brandde de hoeve geheel af, waarna de familie een boerderij van zijn vader betrok aan de Lugtenburgsedijk 2 in De Klem.

De afgebrande hoeve met 17.86.37 ha grond –de hoeve werd gemijnd door Korstiaan's broer Bastiaan Andeweg- werd voor f 13.440,- op een openbare verkoping begin 1850 in koffiehuis Zahn te Dordrecht verkocht aan Schilleman Herweijer Jillesz, gehuwd in 1820 met Johanna den Ouden Leendertsdr. De resterende 6.51.10 ha kwam aan de verpachter Hermanus Boet, wonende te Dordrecht. Schilleman bleek zelf de boerderij direct te zijn gaan beboeren, want in de zomer van 1850 kocht hij ook van Andeweg de te velde staande gewassen. In die periode liet hij de afgebrande hoeve herbouwen en een arbeider ging er wonen. In 1855 kwam de tweede zoon Leendert Herweijer Schillemansz, geboren 1829, op "De Stooft". Hij trouwde dat jaar met zijn nicht Jannigje Voordendag Anthoniesdr. Volgens overlevering kwam dit neef-nicht huwelijk tot stand toen een schaatsronde met een aanstaande niet doorging en zij een ronde deden. Reeds in 1860 gingen zij naar de "Sint-Hubertushoeve" te Oud-Beijerland, die werd gepacht. Hierna woonde hier voor een jaar een ander op de boerderij, waarna in het voorjaar 1861 Leendert's jongere broer Gerrit Herweijer (geboren 1833) hier opvolger werd. Hij trouwde eerst in 1861 met Jacoba Elisabeth Maasdam Ariesdr, uit Numansdorp. Na haar vroege overlijden in het kraambed, hertrouwde hij in 1874 met Pietertje Plaisier Jansdr, uit Ridderkerk, een jonge kinderloze weduwe. Nadat in 1901 Gerrit was overleden, zette zijn weduwe de boerderij voort met haar stiefzoon Arie Herweijer Gerritsz (geboren 1862).

Opvolger werd in 1925 Jan Herweijer Pietersz (geboren 1893 te Dubbeldam), gehuwd in 1919 met Antonia Johanna Dirkzwager Korstianus Martinusdr. Zijn grootmoeder Annigje Herweijer-Kluihflooft was op deze boerderij in 1830 geboren!

Opvolger werd in 1955 Jacobus Voordendag Ariesz (geboren 1917). Hij trouwde in 1952 met Lijse Johanna de Koning Jansdr, uit Numansdorp.

Opvolger werd in 1983 de zoon Jan Arie Dirk Voordendag Jacobusz (geboren in 1961). Hij trouwde in 1990 met Aria Lijntje Preesman Bastiaansdr.



### Excursie 2007: KAMPEN

Na de geslaagde excursie naar Den Haag –nu alweer drie jaar geleden- kunnen wij opnieuw een interessante Herweijer-excursie aankondigen. Op 29 september is de stad Kampen –bakermat van een van de Herweijer takken- ons doel. In de vorige Herweijer Post maakten wij reeds melding van de belangrijke rol die burgemeester Aper Herweijer (1625-1688) hier speelde. Deze stad heeft een bijzonder rijke historie, waarvan we nog veel herkenningspunten (er is een catalogus met 500 monumenten!) in de ‘Oude stad’ aantreffen.

Zijn grootste bloei beleefde Kampen in de middeleeuwen, toen het één van de machtigste steden was in het Hanze-verbond. De voor de vrachtvaart strategische ligging aan de toenmalige Zuiderzee en de monding van de IJssel vormde daarvoor uiteraard de



Gezicht op IJsselkade en Bovenkerk



Koornmarktspoort

belangrijkste aanleiding. In de haven, treffen we bijv. nog steeds een nauwkeurige replica aan van een typisch ‘Kogge Schip’, destijds gebruikt voor de handel (m.n. textiel en tabak) met Engeland, Frankrijk en de Oostzeelanden. De skyline van de stad wordt gedomineerd door de 14<sup>e</sup> eeuwse Bovenkerk met zijn monumentale orgel uit 1670 (het grootste van Europa). Beeldbepalend in de oude stad zijn de drie goed bewaard gebleven karakteristieke poorten. Beroemd is ook het carillon van 47 klokken in de Nieuwe Toren. Tijdens ons bezoek op 29 september zal dit carillon tussen 15:00 en 16:00 uur bespeeld worden door stadsbeiaardier Frans Haagen.

In overleg met Hilbert Herweijer (p. 768), ‘onze man’ in Kampen, heeft de Excursiecommissie een voorlopig programma (van ca. 10:30 uur tot ca. 16:15 uur) samengesteld, dat voor elk wat wils biedt. We kunnen alvast de volgende punten noemen (z.o.z.):

Afknippen (of kopiëren) en opsturen naar: Stichting Familie Herweijer, Oud-Beijerlandse dijk 12, 3261KT Oud-Beijerland

Ondergetekende (donateur)

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode/Woonplaats: \_\_\_\_\_

wenst met \_\_\_ (aantal) introducé(\*s) deel te nemen aan de excursie naar Kampen op 29 september 2007. De bijdrage (€ 35/donateur, € 40/introducé) zal te zijner tijd worden overgemaakt op Bankrekening: 35.43.29.634 t.n.v. Stichting Familie Herweijer.

Handtekening: \_\_\_\_\_



- Samenkomst van 10:30-11:00 uur in het restaurant van de sporthal aan de rand van de 'Oude stad'. Op het nabijgelegen Burgemeester Berghuisplein is een gratis parkeerterrein met voldoende ruimte.
- Na de ontvangst met een kopje koffie en gelegenheid tot bijpraten gaan we te voet (ca. 10 minuten) naar het oude stadhuis van Kampen (17<sup>e</sup> eeuw). Hier bevindt zich o.a. een bekende verzameling levensgrote portretten van het huis Oranje.
- Rond 12:30 uur wacht ons de lunch in een restaurant aan de IJsselkade, met uitzicht op de rivier.



Kaart van Kampen (ca. 1700)

Het middagprogramma is nog niet definitief vastgelegd. In elk geval bezoeken we:

- Het Stadsarchief, waar o.a. de gijzelingspenning van Aper Herweijer wordt bewaard (zie p. 186 van het boek 'Zevenhonderd Jaren Herweijer').
- De Bovenkerk en/of de Buitenkerk, waar enkele Herweijers begraven zijn.
- De stadsboerderij: boerderijen midden in de stad waren typisch voor Kampen.
- Rond 15:30 uur worden we in het notariskantoor van Hilbert Herweijer aan de IJsselkade verwacht, waar we nog enige tijd kunnen napraten. Op deze plaats werd op 18 oktober 1990 de stichtingsacte van de Stichting Familie Herweijer getekend.



Kampens Kogge schip

Voorafgaand aan de verdere organisatie willen we graag de belangstelling voor deze dag peilen. Als u van plan bent deel te nemen, wilt u dan de hierbijgaande strook (z.o.z.) vóór 1 april ingevuld en gefrankeerd aan ons terugsturen? Opgeven kan ook per email: [h.vogelaar7@kpnplanet.nl](mailto:h.vogelaar7@kpnplanet.nl). In principe staat de excursie open voor alle donateurs van de Stichting Familie Herweijer (de doelgroep van deze Herweijer Post) en hun eventuele introducés. Donateurs genieten een korting van € 5 op de prijs van € 40! We gaan ervan uit, dat iedere deelnemer zijn eigen vervoer naar Kampen regelt. Verdere mededelingen

over programma, etc. zullen worden opgenomen in een volgende mailing die wordt toegezonden aan alle donateurs die de strook hebben geretourneerd. Daarin zullen we ook enkele carpoolplaatsen vermelden, die door hun locatie van nut kunnen zijn om gezamenlijk naar Kampen te rijden.



Synagoge



Theologische Universiteit



Het oude stadhuis

## Familieberichten

### Geboren

- Jozephina Catherina (Bente) Herweijer, op 6 mei 2005 te Schagen, dochter van Hendrik Jan Herweijer en Sonja Bon (p. 853)
- Sophie Marie Herweijer, op 11 februari 2006 te Madison (W.I. USA), dochter van Hans Herweijer en Marie Louise Roetlisberger (p. 657)
- Meike Herweijer op 3 maart 2006 te Nagele, dochter van Jan Arie Herweijer en Simone Naaktgeboren (p. 878)

### Gehuwd

- Jan Arie Herweijer en Simone Naaktgeboren op 28 januari 2005 te Schokland, NOP/Flevoland (p. 878)
- Cornelia Neeltje Herweijer en Aaron Sluiter op 1 juni 2005 te Hoorn (p. 683)

### Overleden

- Albert Herweijer, geboren 12 oktober 1911, overleden 5 maart 2005 te Grand Rapids MI (USA) (p. 487)
- Jacobus Cornelis van der Kaa, geboren 12 juli 1911, overleden 4 december 2005 te Puttershoek, weduwnaar van Ingetje Herweijer (p. 519)
- Maria Anthonia Roos-van Dorsser, op 28 december 2005 te Mookhoek, schoondochter van Maria Herweijer (p/ 770)
- Digna Jacoba Ampt, geboren 13 april 1934, overleden 5 januari 2006 te Zuid-Beijerland. Geadopteerde dochter van Schilleman Andries Herweijer (p. 843)
- Anna Lena van Prooijen, geboren 10 februari 1924, overleden 7 januari 2006 te Oud-Beijerland, echtgenote van Jacob Pieter Herweijer (p. 608)
- Marinus Arie Barendrecht, geboren 19 november 1930, overleden 14 januari 2006 te Klaaswaal, zoon van Luikje Herweijer (p. 548)
- Paulina Jacoba Herweijer, geboren 11 mei 1916, overleden 29 januari 2006 te Puttershoek (p. 603 en 832)
- Luikje Herweijer, geboren 20 juni 1922, overleden 2 februari 2006 te Klaaswaal (p. 544)
- Johannis Vos op 28 februari 2006 te Puttershoek, weduwnaar van Ingetje Jacoba Blaak, dochter van Ida Herweijer (p. 522)
- Jacob Herweijer, geboren 10 november 1924, overleden 9 september 2006 te Klaaswaal (p. 546)
- Jansje Schaap-Jongenotter, geboren 11 november 1918, overleden 13 september 2006 te Rotterdam. Dochter van Adriaantje Aaltje Herweier (p. 694)
- Klaas Cornelis Herweijer, geboren 27 mei 1914, overleden 16 oktober 2006 (p. 351)
- Johanna Herweijer, geboren 23 april 1930, overleden 27 november 2006 te Strijen (p. 685)



Geboortekaartje van  
Sophie Marie Herweijer