



Herweijer Post

Uitgave van de Stichting Familie Herweijer

December 2002

DE STICHTING FAMILIE HERWEIJER

De Stichting is opgericht op 18 oktober 1990 en heeft als doel: het bevorderen van de kennis van onze familieverwantschap en het kweken van belangstelling voor de historie van onze familie. Dit doel tracht het bestuur te bereiken door genealogisch onderzoek, uitgeven van publicaties, archiveren van familiedocumenten en het beleggen van bijeenkomsten.

Lid van het bestuur kan zijn, hij of zij:

- die een Herweijer is
- of gehuwd is met een Herweijer
- of van wie de moeder of vader een Herweijer is.

Het adres van de stichting is:

Stichting Familie Herweijer
 p.a. mw. W.A. Vogelaar-Herweijer
 Oud-Beijerlandse dijk 12
 3261 KT OUD-BEIJERLAND
 tel. 0186-617760
 e-mail: w.vogelaar@12move.nl
 Web-site: www.herweijers.scarlet.nl

De huidige bestuursleden zijn:

<u>De huidige bestuursleden zijn:</u>	<u>Woonplaats</u>	<u>Functie</u>	<u>Pag. in het boek:</u>
Ad Herweijer	Dordrecht	voorzitter	364
Riekje Bernds-Herweijer	Bemmel	vicevoorzitter	638
Willie Vogelaar-Herweijer	Oud-Beijerland	secretaris	659
Schil Herweijer	Strijen	penningmeester	769
Arie Herweijer	Maasdam	lid	660
Henk Herweijer	Strijensas	lid	878
Ineke Herweijer-Hondelink	Moordrecht	lid	593
Rietje Herweijer-Smolders	Voorburg	lid	567
Arie Pieter van den Hoek	Heinenoord	lid	725

IN DEZE HERWEIJER POST:

	<u>pag.</u>
Van de voorzitter	2
De financiën	3
Zonnige excursie naar het Eiland van Dordrecht	3
Van de commissie archief:	5
Een dagje naar het land van waas	6
Wijnglazen	7
Genealogisch onderzoek na het verschijnen van het boek 'Zevenhonderd Jaren Herweijer'.	8
Familieberichten	9
Onze eigen "Herweijerstraat."	10

*Wij wensen u fijne feestdagen en het allerbeste voor het komende jaar
 voor u en uw familie*



Van de voorzitter

door Ad Herweijer, pag. 364 v.h. boek.

Voor U ligt Editie 2002 van de Herweijer Post, officieel orgaan van de Stichting Familie Herweijer. Een deel van de lezers zal zich nu afvragen: "Hoezo Editie 2002? Ik heb nooit een Editie 2001 gezien!". Maar een ander deel zal blij constateren: "Ha, daar is hij weer! Ik ben benieuwd hoe het mijn geslacht sinds 2001 vergaan is". Beide groepen hebben gelijk: er was wel degelijk een Editie 2001 van de Herweijer Post en een groot aantal van U heeft die moeten missen. Afsproken is namelijk dat de Herweijer Post slechts aan donateurs van de Stichting Familie Herweijer wordt toegezonden. En een belangrijk deel van U is helaas nog geen donateur. Het bestuur van de stichting heeft daarom besloten om de Herweijer Post nog één keer aan alle (ca. 600!) ons bekende adressen van Herweijers en andere belangstellenden toe te sturen, met een dringend beroep om toch vooral donateur te worden. Het zal iedereen duidelijk zijn dat het uitbrengen en verzenden van een tijdschrift zoals de Herweijer Post geld kost. Al het werk gebeurt door vrijwilligers, maar er zijn nu eenmaal zaken waarvoor gebruik gemaakt moet worden van diensten van anderen. De stichting heeft geen andere inkomsten dan de donaties. **WORDT DUS DONATEUR, OPDAT HET WERK VAN DE STICHTING FAMILIE HERWEIJER OOK IN DE TOEKOMST KAN WORDEN VOORTGEZET!**

Het is nu extra aantrekkelijk om donateur te worden: iedere nieuwe donateur ontvangt een familiewapen in kleurendruk op zwaar papier (35*24 cm).

De familiereünie van september 2000 is nog maar twee jaar geleden, maar er zijn dit jaar toch alweer diverse activiteiten ondernomen. Het meest in het oog springt daarbij de excursie naar het Eiland van Dordrecht die op 1 juni plaatsvond. Deelnemer Kraaijeveld schreef een uitgebreid verslag van deze zeer geslaagde dag en U treft het in dit nummer aan. Wist U er niet van? Dan bent U waarschijnlijk geen donateur. Wilt U in de toekomst op de hoogte gehouden worden van dergelijke activiteiten: **WORDT DONATEUR!**

Het boek 'Zevenhonderd Jaren Herweijer' (inmiddels bijna uitverkocht, veel gezocht, maar niet te vinden op boekenmarkten) vermeldt op pagina 523 reeds het bestaan van een Herweijerstraat in Rotterdam IJsselmonde. Schil Herweijer is ter plekke eens poolshoogte gaan nemen en laat U meegenieten van dit avontuur. Arie Pieter van den Hoek (pag. 725 v.h. boek) vond tussen de bedrijven door (hij werkt o.a. aan een beschrijving van alle boerderijen in de Hoekse Waard) nog tijd om een reis naar het Land van Waas –bakermat van de Herweijers– te maken. Zijn reisverslag vormt van koffiehuis tot kilometerpaal een kant en klare routebeschrijving voor Uw volgende dagje uit!

Ook het genealogieonderzoek van onze familie kreeg dit jaar de nodige aandacht. Naarmate we verder teruggaan in de tijd wordt het vinden van de gegevens steeds moeilijker. Toch kan Jan Joost Herweijer gewag maken van enkele opmerkelijke resultaten. De gegevens daarvoor werden o.a. aangeleverd door onze Belgische 'beroepsgenealoog', de heer Roggeman. Deze ontvangt voor zijn werkzaamheden een kleine tegemoetkoming van de Stichting Familie Herweijer. Onnodig te benadrukken dat ook dit werk slechts kan worden voortgezet indien de stichting over voldoende donaties kan beschikken. **WORDT DUS DONATEUR!**

Wordt het zoeken van gegevens uit de dertiende eeuw steeds moeilijker, ook het verwerven van gegevens uit de huidige tijd heeft zo zijn problemen. Reeds jaren wijzen wij op de noodzaak van het doorgeven van nieuwe gegevens. Daar komen Herweijers maar mondjesmaat toe! De achterpagina vermeldt enige familieberichten, zoals die ons dit jaar werden toegezonden. Afgaande op het aantal geboorten (2, twee!) zouden we het ergste moeten vrezen voor de toekomst van het geslacht Herweijer. Maar we weten wel beter: er wordt in de familie nog steeds succesvol geboren. We krijgen alleen veel te weinig geboortekaartjes op het secretariaat! Vandaar opnieuw de oproep: stuur alle adreswijzigingen (OOK E-MAIL ADRESSEN!), geboortekaartjes, overlijdensberichten etc. aan het secretariaat van de Stichting Familie Herweijer. Als uit de tekst onvoldoende blijkt op welke Herweijer de mededeling betrekking heeft, geef dan nog wat extra informatie (bijv. door vermelding van de pagina in het Herweijer-boek).

Ik hoop dat dit nummer van de Herweijer Post zal bijdragen aan een versteviging van de onderlinge band tussen de Herweijers in het algemeen en tussen de lezers en de Stichting Familie Herweijer in het bijzonder. Hoe onsympathiek ook, ik moet U er daarbij nogmaals op wijzen dat volgende nummers van de Herweijer Post en aankondigingen van activiteiten slechts zullen worden toegezonden aan de donateurs van de stichting. **WORDT DUS DONATEUR EN ONTVANG EEN PRACHTIG UITGEVOERD FAMILIEWAPEN!**

Ik wens U een goed 2003.

De financiën:

Door Schil Herweijer, pag. 769 v.h. boek

Het jaar 2001 is ook voor mij als penningmeester geen jaar geweest met veel boekhoudkundige werkzaamheden.

De programmatuur die we gebruikten om de incasso's te doen bij onze donateurs moest worden aangepast, daar het met ingang van 2002 elektronisch gaat in plaats van een incassodiskette opsturen naar de bankgirocentrale. Dit alles heeft te maken met beveiliging.

De hoogste kosten in 2001 zijn toe te schrijven aan het onderzoek in België door de heer Roggeman.

Als penningmeester verheug ik mij op het feit dat er veel nieuwe donateurs bijkomen.

U geeft de Stichting een bron van inkomsten, zodat de reserves voor, met name het onderzoek in België, niet aangesproken hoeven te worden.

Nieuwe donateurs zijn welkom; een verhoging van uw bijdrage mag altijd!!!

Balans per 31 december 2001:

Activa		Eigen vermogen	
Banktegoed	€ 4.548,39	Kapitaal	€ 4.417,36
		Onderzoeksfonds	131,03
Totaal	€ 4.548,39	Totaal	€ 4.548,39

Zonnige excursie naar het Eiland van Dordrecht

door J. Kraaijeveld, echtgenoot van Pietertje Neeltje Herweijer, pag. 571 v.h. boek

Niet de Hoekse Waard -bakermat van vele Herweijers- maar het Eiland van Dordrecht -waar ook Herweijers hun sporen hebben achtergelaten- was op zaterdag 1 juni 2002 de bestemming van een excursie, georganiseerd door de Stichting Familie Herweijer.

Met dit initiatief werden drie vliegen in één klap geslagen: de familiebanden werden strakker aangetrokken, oude pleisterplaatsen van Herweijers werden aan de vergetelheid ontrukkt en de oudste handelsstad van Holland, Dordrecht, werd met een bezoek vereerd.

Het succes van een dag als deze valt of staat met een goede voorbereiding en organisatie en beide elementen bleken in goede handen te zijn. Een hecht groepje Herweijers en aangetrouwden hebben veel tijd en energie gestoken in het voorbereiden van deze dag en dat was te merken. Eén element hebben de organisatoren van dergelijke happenings natuurlijk niet in de hand: het weer. Maar de weergoden waren onze familie ook nu weer, net als destijds bij het bezoek aan de Hoekse Waard, goedgezind. De eerste juni 2002 was een prachtige, zonnige dag, een omstandigheid die vooral de vaartocht door grachten en havens van Dordrecht luister bijzette. Het begin van de excursie was meteen al een voltreffer: de deelnemers (allen donateurs van de Stichting Familie Herweijer) ontmoetten elkaar tegen tien uur in de morgen in de prachtig gerestaureerde korenmolen aan de Noordendijk, waar koffie en molenkoek gereed stonden en banden met familieleden konden worden aangeknoopt. Onder deskundige leiding kon vervolgens de molen vanonder tot boven worden bezichtigd, waarbij niet alledaagse klauterpartijen langs steile, smalle trappen konden worden geregistreerd.

Om de afvaartsteiger van de rondvaartboot te bereiken konden de deelnemers kiezen uit twee mogelijkheden: een wandeling naar het centrum van Dordrecht of een ritje met de pendelbus, die op zaterdagen gratis rijdt tussen het grote parkeerterrein bij het Energiehuis aan de Noordendijk en het stadshart. De wandelaars konden genieten van de aanblik van prachtige historische gebouwen en pleinen van de eeuwenoude handelsstad. Om half twaalf scheepste het gezelschap zich in op een vaartuig dat als "fluisterboot" werd beschreven. Gelukkig bleek deze benaming niet te slaan op een verbod voor de opvarenden om zich luider dan fluisterend op de boot op te houden. Het "fluisteren" had betrekking op het geringe geluid waarmee de boot - exclusief afgehuurd voor de Herweijers - zich door de grachten en havens van Dordrecht voortbewoog.



Voor hen die de schoonheid van Dordrecht al eerder hadden leren kennen van de landzijde, werd een dimensie aan die beleving toegevoegd: het dertiende-eeuwse Dordrecht gezien vanaf het water: een onvergetelijke ervaring!

Na de lunch in restaurant Groothoofdspoort volgde het tweede, even boeiende en interessante deel van deze zonnige dag. Per touringcar werd een rondrit gemaakt over het Eiland van Dordrecht, waarbij we in de omgeving van Dubbeldam enkele boerderijen bezochten die in het verleden hebben toebehoord aan leden van de familie Herweijer.

Via een bloedstollende rit met de bus over smalle buitendijken werd eerst aangelegd bij "de Alloyzehoeve", een voormalige Herweijer-boerderij, die nu wordt beheerd door Atie Bos en Jos Aarts. De enthousiaste jonge boerin vertelde met passie over haar liefde voor dieren en planten én over de bijzondere manier waarop deze mooie boerderij in haar bezit was gekomen.



De excursie werd besloten met een bezoek aan de boerderij "Merwezicht", (pag. 714 v.h. boek) bewoond door de familie van der Linden. Op een zonnig terras werden we namens de eigenaresse van de boerderij, mevrouw Maria Pietertje Okker-Herweijer (pag. 728 v.h. boek) in persoon aanwezig, gastvrij getrakteerd op hapjes en drankjes. Een mooie afsluiting!

Tijdens dit zonnige samenzijn konden de ervaringen van deze dag worden geëvalueerd. Over één ding waren de aanwezigen het volkomen eens: het was een onvergetelijke dag geworden, die maar tot één conclusie kon leiden: mogen er nog veel van deze dagen volgen!

Van de commissie archief:

Deze foto is aan het Herweijer familie archief ter beschikking gesteld door de heer Hendrik Tempelaar uit Dordrecht, voorheen timmerman / aannemer aan de Kildijk te Wieldrecht. Dit is een foto van één van de eerste uitgevoerde keizersseden bij een koe in Wieldrecht door de plaatselijke veearts (nu dierenarts genoemd), die rechts staat, Fleers genaamd. Links staat Cornelis Herman Herweijer Hendriksz, (pag. 879 v.h. boek) dierenarts uit Strijen. De foto is van rond 1955.

De commissie archief verzoekt u allen eventuele documenten waarop de naam Herweijer vermeld staat, foto's van familieleden of andere materiele zaken de familie betreffende, ter beschikking te stellen aan het familiearchief.

Indien u twijfelt aangaande de waarde voor de stichting, stelt u het dan toch beschikbaar, de commissie kan dan beoordelen of het stuk waardevol is om te behouden.

Een dagje naar het land van Waas

Door Arie Pieter van den Hoek, pag. 725 v.h. boek

Op pagina 11 en verder van ons boek "Zevenhonderd Jaren Herweijer" lezen we, dat de bakermat van het geslacht Herweijer het Land van Waas is, dat gelegen is ten westen van Antwerpen en ten zuiden van Zeeuws-Vlaanderen. Zelf was ik hier tot een jaar geleden nog nooit geweest en had dus geen voorstelling hoe dit stamgebied er uitziet. Mijn ouders zijn hier beter bekend en hebben er al een aantal bezoeken aan onze Belgische familieleden opzitten.

We gaan op een zaterdagochtend vroegtijdig van huis en rijden de Hoeksche Waard uit, richting Antwerpen, via de A4 later A12 richting Gent en Brugge. Hier moeten we eerst 3 toltunnels passeren. Uit de tunnel kiezen we richting Gent, daarna afslag Beveren en rijden dan op de Melseelseweg, de provinciale weg N70.

We komen aan op de Grote Markt in Beveren, waar we koffie drinken in een restaurant op de markt met een streeklekkernij: Reynaertgebak, of een vlaai. Beveren blijkt inderdaad een zeer oude plaats. In Bazel en Beveren vindt men de oudste vermeldingen van Herweijers. In 1295 wordt in de vroegste vermelding een Herweijer genoemd als leenhouder van grond te Beveren.

Hierna vertrekken we richting Bazel, eerst richting Kruike (tunneltje), einde links ziet men kleinschalige landbouw, einde Molenstraat rechtsaf naar Bazel, bij visrestaurant "Lusthof" naar links, naar veer van Kallebeek. Hier hebben we een goed zicht op de Schelde.

Daarna gaan we naar Bazel en parkeren bij de Sint Pieterskerk. Aan de Kerk zit nog een plaquette van helden uit de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), w.o. Kamiel Frans Herrewijers (pag. 106 v.h. boek), die bekend is als oud-strijder.

We bezoeken **het kasteel Wissekerke (foto2)** op het Koningin Astridplein en overige gebouwen. Het kasteel van Wissekerke was in de 12^e eeuw één van de machtigste heerlijkheden van Vlaanderen en werd bewoond door de burggraven Vilain XIII. Rond 1280 kreeg het de naam "Wissekerke". De monumentale toegangspoort in neo-gotische stijl laat het wapenschild van Vilain XIII zien. Voor de ingang van het kasteel staat restaurant "de Eenhoorn", reeds in 1583 met die naam vermeld, maar het komt reeds op een Scheldekaart uit 1468 voor. Hierin is een schouwgaard te zien waar de voormalige Bazelse Vierschaar zetelde. De broodmaaltijd brengen we door in restaurant "den Oyevaer" aan de Kruikestraat 1. Hier is een goede kleine maaltijd verkrijgbaar, niet te duur! Dit restaurant wordt gerund door Godelieve Heyrman, een kleindochter van Maria Herrewijers (pag. 109 v.h. boek).

Na de middag vertrekken we richting Rupelmonde (pag. 13 v.h. boek). Hier bezoeken we de VVV, de Kerk (t.o. de kerk is een tearoom), de watermolen en de **Graventoren (foto1)** met zicht op de Schelde. Dit was de woonplaats van minstens 2 zonen van Pieter Heydeweyers (pag. 49 v.h. boek).

Vervolgens gaan we naar Steendorp, via de provincialeweg N419 (Vital Herweijers, (pag. 107 v.h. boek), woont aan de hoofdstraat aan de Kapelstraat 317 in een bungalow, vanaf de weg te zien). Daarna richting Temse, scherpe bocht naar links om op de N16 te komen. Over de brug van de Schelde naar het zuiden over de rijksweg N16 richting Mechelen, bij bord Antwerpen A12 kiezen, Rupeltunnel onderdoor, daarna afslag Boom centrum, rechtsaanhouden, borden volgen EMABB Steenbakkerij Museum.

We komen aan bij het **Steenbakkerij Museum (foto 4)** aan Noeyeren 67 te Boom, waar we een rondleiding van een gids krijgen (ca. 1 uur). Daarna is er thee of koffie. Dit bezoek is zeer interessant, omdat onze voorvader Jan Gielisz Herweijer hier in 1509 twee steengelagen bezat (pag. 71 v.h. boek), die hij van zijn vader had geërfd. Zij lagen te Callebeke, een buurt van Hemiksem op de rechter Scheldeoever, tegenover Bazel,. Te Hemiksem werden al steenovens in 1455 genoemd, 1 op Kallebeek en 1 op Heerbeek. In 1466 waren er al 5 steenovens te Callebeke en in 1474 al 10.

Daarna gaan we naar Hemiksem, richting Antwerpen via A12 of N177, afslag Hemiksem, daarna in westelijke richting naar de **Sint Bernardusabdij (foto 5)**, vlakbij 3 windmolens en 2 torens bij de Schelde. Dit ligt tegen de plaats Schelle aan, onder Hemiksem. We brengen daar een bezoek aan deze abdij daterend uit ca. 1200. Deze is heel bijzonder en indrukwekkend, er is veel te zien. We brengen hier ruim 1 uur door. De oude kerk is reeds lang weg en stond op hetzelfde terrein. Momenteel worden er in de abdij appartementen gebouwd. Iedere 1^e zondag van de maand tussen 2-4 uur is de Heemkundige Kring open, er is heel veel geschiedenis over deze streek verkrijgbaar. We begrijpen dat hiervandaan het steenbakken is begonnen en oorspronkelijk door priesters is opgezet.



foto 1. Graventoren



foto 1, kasteel Wissekerke

Waas zoals Belsele, Sint-Gillis en Vrasene (pag. 11 v.h. boek).

Vervolgens vertrekken we richting Bornem, via de A12, de Rupeltunnel, naar de N16, afslag Hingene en brengen een bezoek aan het Domein, **lusthof en jachtpaviljoen De Notelaer (foto 3)**, Notelaarsdreef 2 in Hingene (Bornem). Hier hebben wij een mooi uitzicht over de Schelde. In de verte zien we de steengelagen. Een bezoek aan de Notelaer is zeer de moeite waard, vanwege haar mooie plafonds en uitzicht over de Schelde.

Daarna gaan we naar Belsele. Vanaf 1555 worden talloze vermeldingen van Herweijers gevonden in de archieven van de meer westelijk gelegen dorpen in het Land van



foto 2, de Notelaer

Afsluitend dineren we in Sint Niklaas, op de markt of in Kasteel Walburg. Ook het visrestaurant nabij Bazel is goed. Voldaan keren we na deze dag in de Hoeksche Waard terug en concluderen dat dit een prachtig gebied is, waar we zeker nog eens naar terug willen gaan, misschien later in groter gezelschap (excursie?). Misschien wilt u alvast eens gaan kijken of dit interessant genoeg is?



foto 4. St. Bernardusabdij



foto 3, Steenbakkerij

Wijnglazen



Ter gelegenheid van de Reünie 2000 zijn **prachtige Herweijer wijnglazen** gemaakt. Via een speciaal procédé is het wapen van de familie Herweijer op de glazen aangebracht. Er is nog een beperkt aantal van deze glazen beschikbaar.

De prijs voor een doos (12 glazen) bedraagt € 29,50

De prijs voor een halve doos (6 glazen) bedraagt € 15,90.

De glazen kunnen afgehaald worden bij het secretariaat:

Oud-Beijerlandsedijk 12

Oud-Beijerland, telefoon 0186-617760.

Het verzenden van de glazen is helaas niet mogelijk.

Genealogisch onderzoek na het verschijnen van het boek 'Zevenhonderd Jaren Herweijer'.

Door Jan Joost Herweijer, pag.870 v.h. boek



In de Herweijer-Post van december 2001 schreven wij hoe de Stichting ook na de publicatie van het boek 'Zevenhonderd Jaren Herweijer' onderzoek wil blijven verrichten naar de wortels van onze familiestamboom. Hieronder volgt wat er de afgelopen tweeënehalf jaar is gevonden, ontdekt en geconcludeerd.

Zoals op blz.79 van het boek al is aangegeven is het huidige onderzoek er o.a. op gericht meer te weten te komen van de Herweijers in Vlaanderen. Het doel is enerzijds de Vlaamse familietakken op elkaar te kunnen aansluiten en anderzijds ook meer gegevens van hen te achterhalen.

Inmiddels is bekend dat de stamvader van de in *hoofdstuk 8* beschreven tak, Petrus Herweijers, identiek is met de op blz. 85 onder XIV.11 genoemde Petrus Herweijers. Wie zijn vader was is echter nog onduidelijk; dat kunnen verschillende personen uit het boek zijn.

Een doorbraak in het onderzoek werd bereikt na de ontdekking dat vele Herweijers in de 17^e eeuw werden gedoopt onder de naam "Weyers". Systematisch doorwerken van alle z.g. parochieregisters leverde ongeveer 25 "nieuwe" doopakten op van Herweijers die als "Weyers" werden gedoopt. Eén daarvan betrof de stamvader van de in *hoofdstuk 10* genoemde Herweijers: Paulus Herweijers, in Belsele gedoopt op 30 juli 1655 als Paulus Weyers, zoon van Joannes Weyers en Amelberga Smets. Deze staan in ons boek vermeld op blz. 93 onder nr. XIV.12. *Hoofdstuk 7 en hoofdstuk 10* vormen voortaan dus één geheel.

Dan is de stamvader van de in *hoofdstuk 11* genoemde familietak, Petrus Herweijeraert, vermoedelijk een zoon van de in *hoofdstuk 8 op blz.135* genoemde Petrus Herweijers. Hier is het bewijs echter nog niet geheel rond. Tenslotte was XIII.4 Gillis Herweijers van blz. 82 een zoon van Jan Herweijers XII.7 op blz. 91.

Bovenstaande gegevens en ander nieuws over o.a. de Vlaamse Herweijers vindt u veel uitgebreider op mijn regelmatig vernieuwde website herweijer.netmenu.nl terug.

Het noteren van de exacte plaats in Belsele waar verschillende Herweijers omstreeks 1700 woonden zal nog een dag onderzoek vergen in het z.g. Landboek van Belsele. Daar is te lezen en te zien op de plattegronden in welke wijk ze woonden en wie hun burens waren. De wijknamen komen weer terug in de vele aktes betreffende verkopen en erfenissen. Soms kan met die gegevens weer iemand geïdentificeerd worden.

De heer Roggeman, die onderzoek doet voor ons, heeft verschillende aktes betreffende Herweijers gekopieerd en "vertaald". De inhoud ervan is in het kort weergegeven op mijn website: herweijer.netmenu.nl

Om een voorbeeld te geven hoe een onderzoek kan verlopen het volgende:

Onder aan blz. 65 in het boek vinden we een Gillis Herweijers, waarbij geen nummer is aangegeven. Ooit werd gedacht dat hij identiek was met VI.11 van blz. 64. Uit de diverse jaartallen blijkt echter dat dit onmogelijk is en dat hij omstreeks 1440 moet zijn geboren. Hij was getrouwd met Amelberga Bertram. Dit nu geeft een nieuw aanknopingspunt, want van haar is bekend dat zij een broer Cornelis had die in 1524 testeerde in Rupelmonde. Bij een volgend bezoek aan het rijksarchief te Beveren zal deze akte worden bekeken en wie weet vinden we daar Gillis Herweijers in terug. Je weet maar nooit. Het is soms zoeken naar een speld in een hooiberg, maar als je dat maar lang genoeg doet, vind je op den duur altijd wel wat bruikbaar. Je moet echter wel zin en tijd hebben! Uw reacties worden uiteraard op prijs gesteld!

De commissie archief verzoekt u allen geboorte-, huwelijk- en overlijdensberichten aan het secretariaat te zenden om zodoende aanvullingen op het boek "700 Jaren Herweijer" compleet te houden

29 sept kaupen, 28 teraan.

Onze eigen:

Door Schil Herweijer, pag. 769 v.h. boek



Het is leuk te ervaren dat je door je 'eigen' Herweijerstraat (pag. 523 v.h. boek) loopt in Rotterdam. De Herweijerstraat bestaat uit eenvoudige doch goed onderhouden huurwoningen in de deelgemeente Vreewijk.

Met de bouw van deze woningen is begonnen in 1940. De woningen zijn door de huurders betrokken in 1941.

Zoals ook in het boek "Zevenhonderd Jaren Herweijer" vermeld staat, is de straat genoemd naar Jacob Herweijer (pag. 514 v.h. boek), welke leefde van 1892 tot en met 1942.

Deze Jacob Herweijer was gemeentesecretaris van IJsselmonde in de periode van 1917 tot en met 1941. Op 31 juli 1941 is de straat benoemd tot Herweijerstraat; daarvoor heette de straat Maasstraat.

Dit is allemaal gebeurd i.v.m. de annexatie van IJsselmonde door de stad Rotterdam. De benoeming in 1941 is opmerkelijk, daar het gebruikelijk is dat een straat vernoemd wordt naar een persoon welke



Familieberichten



Geboren:

Wiebe Hans Herweijer, zoon van Jan Johan Herweijer en Marijke Cornelia Buur, 4 januari 2002 te Wilnis, *blz. 666 v.h. boek.*

Anne, dochter van Marianne Herweijer en Erward Hissing op 18 september 2002 te Amsterdam, Canada (Prince Edward Island), *blz. 516 v.h. boek.*



Gehuwd:

Hans Herweijer en **Marie Louise Roetlisberger** op 21 september 2002 te Madison WI.(USA), *blz. 65*

Overleden:

Trijntje Veldhoen, weduwe van Johannes Schilleman Pieter Herweijer, 13 februari 2002 te 's-Gravendeel, *blz. 782 v.h. boek.*

Cornelia Herweijer, op 7 augustus 2000 te Oostvoorne, *blz. 352 v.h. boek.*

Wilhelmus Herweijer, datum onbekend, *blz. 411 v.h. boek.*

Marie Herweijer, weduwe van Bernardus Kraaiveld, 19 februari 2002 te Den Haag, *blz. 413 v.h. boek.*

Dirk Herweijer, 29 december 2001 te 's-Gravendeel, *blz. 518 v.h. boek.*

Paulina Herweijer, weduwe van Teunis Steenberg, 13 december 2001 te Strijen, *blz. 520 v.h. boek.*

Gerrit Kalis, weduwnaar van Cornelia Magcheltje Herweijer 22 december 2001 te Numansdorp, *blz. 534 v.h. boek.*

Trijntje Cossen, echtgenote van Adrianus Herweijer, 13 mei 2002 te Middenmeer, *blz. 681 v.h. boek.*

Pieter Herweijer, 20 februari 2001 te Darlington, Prince Edward Island (Canada), *blz 516 v.h. boek.*

Pieter Hendrik Herweijer 5 juli 2000 te Cromstrijen, *blz. 608 v.h. boek.*

Jacobus Marinus Herweijer 4 augustus 2000 te Cromstrijen, *blz. 547 v.h. boek.*

Cornelia Herweijer 7 augustus 2000 te Westvoorne, *blz. 352 v.h. boek.*

